

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ



ΕΤΟΣ 180 - ΑΡΙΘΜ. 390

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987

14.1. pp

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

- Μήνυμα τῆς Α.θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου για τὴν ἔορτή τῶν Χριστουγέννων 2

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ

- "Πίστις, μυστήρια καὶ ἐνότης τῆς Ἑκκλησίας": Τό κείμενο τῆς Διεθνούς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ τῶν Ἑκκλησιῶν Ὁρθοδόξου καὶ Ρωμαιοκαθολικῆς (Μπάρι, 16 Ιουνίου 1987) 5

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
TÉLÉGR. ORTHODOXIA-GENÈVE * TÉL. (022) 58 16 29 * 37, CHEMIN DE CHAMBÉSY, 1292 CHAMBÉSY-GENÈVE, SUISSE

"Η Ἐπίσκεψις" ἐπιδιώκει νὰ ἐνημερίνῃ τοὺς ἀναγνώστας της περὶ τῆς ζωῆς τῶν Ἑκκλησιῶν. Δὲν φέρει εὐθύνη διὰ τὰς ἀπόψεις τὰς ἐκφραζομένας εἰς τὰς δημοσιευμένας εἰδήσεις. Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευσις τοῦ περιεχομένου τοῦ Δελτίου μὲ απλὴν ἔνδειξιν τῆς προσλεύσεως.

μεταλαμπαδεύσεως τῆς χριστιανικῆς πίστεως τῆς Ὁρθοδοξίας πρός τὸν λαόν τῆς Ρωσίας καὶ ἀπό τοῦ Βαπτίσματος αὐτοῦ, καὶ γηθοσύνως ἀγγέλλομεν παντὶ τῷ χριστιανικῷ κόσμῳ, δὲ τὸ δεόντως καὶ ἀπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου γενήσεται ὁ ἀνάλογος καὶ ἐμπρέπων ἑορτασμός τοῦ γεγονότος τούτου, τῇ μετοχῇ ἑκπροσώπων πασῶν τῶν κατὰ τόπους Ὁρθοδόξων Ἔκκλησιῶν καὶ τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν Ἔκκλησιῶν καὶ Ὀμολογιῶν, ἐν τῇ μεγάλῃ ἡμέρᾳ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὁρθοδοξίας τοῦ ἀρχομένου σωτηρίου ἔτους, ἥτοι τῇ 28ῃ προσεχοῦς Φεβρουαρίου. Πεποίθαμεν, δὲ τὸ οὕτω, καὶ ἐν τῷ ἀφ' ἡμῶν καὶ τῇ συμπροσευχῇ πασῶν τῶν Ἔκκλησιῶν ἑορτασμῷ, ὅτι διοιδογγῆται τὸ ὄνομα τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, τοῦ οὕτως εὐδοκήσαντος οἰκονομῆσαι τὰ πράγματα, ἵνα ἐκ μῆτρας ἀγιωσύνης, οἵτα ἡ τῆς Μητρός Ἄγιας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἔκκλησίας, ἐκκολαφθῇ ὡς νεοσούς περὶ τὴν ὅρνιν ἡ Ἅγια κατὰ Ρωσίαν Ὁρθόδοξος Ἔκκλησία, ἡ ἐπὶ τοσοῦτον ἀκμαίως ἀνδρωθεῖσα καὶ ἀναδειχθεῖσα ἀνταξίᾳ τῆς παραδοθείσης αὐτῇ ἀπό τοῦ Θρόνου ἡμῶν Ἱερᾶς παρακαταθήκης. Πρός τούτοις, εὐκαιρίον θεωροῦμεν ὅπως εὔπωμεν καὶ τοῦτο, δὲ τὸ προγενόμεθα τῆς χαρᾶς τῆς ἐπισκέψεως ἡμῶν καὶ πάλιν εἰς τὴν Ἀγιωτάτην Ἔκκλησία τῆς Ρωσίας, ἵνα ἀπό κοινοῦ καὶ μετ' αὐτῆς ἑορτάσωμεν ἐκεῖσε τὸ μέγα καὶ ἴστορικόν τοῦτο γεγονός.

'Ἐπί δέ τούτοις, κοινωνοῦντες μετά πάντων τῶν ἀλανταχοῦ τῆς γῆς πιστῶν χριστιανῶν τῇ χαρᾷ τῆς μεγάλης τῶν Χριστούγεννων ἑορτῆς, κατασπαζόμεθα ἐν τῷ ὑπέρ ἡμῶν νηπιάσαντι Θεῷ πάντας τοὺς Μακαριωτάτους Πατριάρχας καὶ Προέδρους τῶν Ὁρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἔκκλησιῶν, ὡς καὶ τοὺς λοιπούς Ἀρχηγούς τῶν Χριστιανικῶν Ἔκκλησιῶν καὶ Ὀμολυγιῶν καὶ ἅπαισιν τῇν Ἱεραρχίαιν καθ' ἡμᾶς Ἀγιωτάτης Ἔκκλησίας, ἐν φιλήματι ἀγίῳ, εὐχόμενοι ἀπό καρδίας πᾶσαν παρά τοῦ ἐπὶ γῆς φανέντος Θεοῦ εὐλογίαν καὶ χάριν ἐπὶ πάντα ἄνθρωπον, ἔτι δέ καὶ εἰρήνην ἐπὶ γῆς καὶ ἀγάπην εἰς τὰς σχέσεις τῶν λαῶν πρός ἀλλήλους, εἰς δόξαν τοῦ ἐν ὑψίστοις Θεοῦ.

Χριστούγεννα τοῦ 1987
† 'Ο Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εύχετης πάντων ὑμῶν.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ

- "Πίστις, μυστήρια καὶ ἐνότης τῆς Ἔκκλησίας": Τό κείμενο τῆς Διεθνούς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ τῶν Ἔκκλησιῶν Ὁρθοδόξου καὶ Ρωμαιοκαθολικῆς (Μπάρι, 16 Ιουνίου 1987).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

(1) Μετά τὴν ἐν Μονάχῳ συνάντησίν μας κατά τὸ 1982 καὶ συμφώνως πρός τὸ ὑπό τῆς ἡμετέρας Ἐπιτροπῆς κατά τὴν πρώτην συνάντησίν της ἐν Ρόδῳ τὸ 1980 υἱοθετηθέν Σχέδιον, ἡ παρούσα τετάρτη συνέλευσις τῆς Ἐπιτροπῆς ἀνέλαβε νά ἐξετάσῃ τὸ θέμα τῆς σχέσεως μεταξύ πιστεως καὶ μυστηριακῆς κοινωνίας.

(2) "Οπως εἶχε καθορισθῇ εἰς τὸ ἐν Ρόδῳ ἐγκριθέν Σχέδιον τοῦ διαλόγου μας, ἡ ἐνότης ἐν τῇ πίστει εἶναι προϋπόθεσις διά τὴν ἐνότητα ἐν τοῖς μυστηρίοις καὶ εἰδίκως ἐν τῇ θείᾳ Βούχαριστίᾳ. Ἀλλ' αὐτή ἡ κοινῶς γενομένη ἀποδεκτή ἀρχή θέτει ἐπὶ τάπητος ωρισμένα βασικά σημεῖα, τὰ ὅποια χρήζουν ἐξετάσεως. Ἡ πίστις εἶναι μόνον θέμα προσηλώσεως εἰς διατυπώσεις ἢ εἶναι ἐπίσης κάτι ἄλλο; Ἡ πίστις, ὡς θεῖον δῶρον, πρέπει νά ἐννοήται ὡς δέσμευσις τοῦ χριστιανοῦ, δέσμευσις τοῦ νόος, τῆς καρδίας καὶ τῆς βουλήσεως του. Ἐν τῇ βαθείᾳ αὐτῆς πραγματικότητι ἡ πίστις εἶναι ἐπίσης γεγονός ἐκκλησιαστικόν, πραγματούμενον καὶ ἐπιτελούμενον ἐν τῇ κοινωνίᾳ καὶ διά τῆς κοινωνίας τῆς Ἔκκλησίας, ἐν τῇ λειτουργικῇ καὶ δή ἐν τῇ εὐχαριστιακῇ ἐκφράσει της. Ὁ ἐκκλησιαστικός καὶ διά τῆς εὐχαριστιακής αὐτός χαρακτήρ τῆς πίστεως πρέπει νά ληφθῇ σοθαρῶς λειτουργικός αὐτός χαρακτήρ τῆς πίστεως πρέπει νά εἴπειν.

(3) Δοθέντος τοῦ θεμελιώδους τοῦ ὡς ἄνω χαρακτήρος τῆς πίστεως, δόφειλομεν νά εἴπωμεν δὲ τὸ ἡ πίστις πρέπει νά ἐκληφθῇ ὡς προϋπόθεσις, ἥδη ὀλοκληρωμένη καθ' ἐαυτήν, πρό τῆς μυστηριακῆς κοινωνίας, αὐξανομένη ὥσαύτως δι' αὐτῆς. Οὕτως ἡ μυστηριακή κοινωνία καθίσταται ἐκφραστικής αὐτῆς ταύτης τῆς ζωῆς τῆς Ἔκκλησίας καὶ τῆς πνευματικῆς αὐξήσεως ἐνός ἐκάστου τῶν μελῶν της. Αύτο τὸ ἔρωτημα πρέπει νά τεθῇ διά νά ἀποφευχθῇ μία ἐλλειπής προσεγγίσις τοῦ προβλήματος τῆς πίστεως ὡς προϋποθέσεως τῆς ἐνότητος. "Ομως δέν θά ἔπειται τὸ ἔρωτημα τοῦτο νά χρησιμεύσῃ διά νά ἐπισκιάσῃ τὸ γεγονός δὲ τὸ ἡ πίστις εἶναι μία παρομοία προϋπόθεσις, καὶ δὲ τὸ διάντατή ἡ μυστηριακή κοινωνία ἄνευ τῆς κοινωνίας ἐν τῇ πίστει, τόσον ἐν τῇ εὐρείᾳ ἐννοίᾳ δόσον καὶ ἐν τῇ ἐννοίᾳ τῆς ποιητικῆς διατυπώσεως της.

(4) 'Εκτός τοῦ προβλήματος τῆς πίστεως ὡς προϋποθέσεως διά τὴν μυστηριακήν κοινωνίαν καὶ ἐν στενῇ σχέσει μετ' αὐτῆς, συμφώνως πρός τὸ Σχέδιον τοῦ διαλόγου, ἐξητάσαμεν ἐπίσης κατά τὴν διάρκειαν τῆς συνέλευσεως ἡμῶν τὴν σχέσιν τῶν λεγομένων μυστηρίων τῆς μυήσεως - δηλαδή τοῦ βαπτίσματος, τοῦ χρίσματος καὶ τῆς εὐχαριστίας - μεταξύ των καὶ ἐν σχέσει πρός τὴν ἐνότητα τῆς Ἔκκλησίας. 'Επι τοῦ

σημείου τούτου πρέπει νά έξετασθῇ ἄν αἰ δύο 'Εκκλησίαις ἀντιμετωπίζουν ἀπλῶς διαφοράν εἰς τὴν λειτουργικήν πρᾶξιν η καὶ τὴν διδασκαλίαν, δεδομένου ὅτι η λειτουργική πρᾶξις καὶ η θεολογία συνδέονται ἀμοιβαίως. Οφείλομεν νά θεωρήσωμεν τά τρία αὐτά μυστήρια ὡς ἀνήκοντα εἰς μίαν μόνην μυστηριακήν πραγματικότητα, η ὡς ἀποτελοῦντα τρεῖς αὐτονόμους μυστηριακάς πράξεις; Πρέπει ἐπίσης νά διερωτηθῶμεν ἔάν, προκειμένου περὶ τῶν μυστηρίων τῆς μυήσεως, αἰ διαφοράν ἐν τῇ λειτουργικῇ πράξει τῶν δύο παραδόσεων, δημιουργοῦν πρόβλημα δογματικῆς διαφορᾶς, τό δοῦλον θά ήδυνατο νά θεωρηθῇ ὡς σοβαρόν κώλυμα διά τὴν ἐνότητα.

A. ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΙΣ

(5) Η πίστις εἶναι δῶρον τοῦ Θεοῦ ἀποκαλυπτομένου καὶ συνάμα ἀπάντησις τοῦ ἀνθρώπου, ἀποδεχομένου τό δῶρον τοῦτο. Πρόκειται περὶ τῆς συνεργίας τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Ο τόπος τῆς μεταδόσεως αὐτῆς εἶναι η 'Εκκλησία. Β'ν αὐτῇ ἡ ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια παραδίδεται κατά τὴν παράδοσιν τῶν 'Αποστόλων, ἐπί τῇ βάσει τῆς Γραφῆς, τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τῆς λειτουργικῆς ζωῆς καὶ τῆς διδασκαλίας τῆς Πατέρων τῆς 'Εκκλησίας, ἐνεργοποιεῖται δέ διά τῶν μελῶν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Η πίστις τῆς 'Εκκλησίας ἀποτελεῖ τὸν κανόνα καὶ τὸ κριτήριον τῆς προσωπικῆς πράξεως τῆς πίστεως. Η πίστις δέν εἶναι προϊόν λογικῆς ἐπεξεργασίας καὶ ἀναγκαιότητος, ἀλλὰ ἐπιδράσεως τῆς Χάριτος τοῦ 'Αγίου Πνεύματος. Ο 'Απόστολος Παῦλος ἔλαβε χάριν εἰς ὑπακοήν πίστεως (Ρωμ. 1,5). Ο Μέγας Βασίλειος λέγει σχετικῶς: "Πίστις ἡγείσθω τῶν περὶ Θεοῦ λόγων πίστις καὶ μή ἀπόδειξις. Πίστις ἡ ύπερ τάς λογικάς μεθόδους τὴν ψυχήν εἰς συγκατάθεσιν ἔλκουσα· πίστις οὐχ ἡ γεωμετρικάς ἀνάγκαις, ἀλλ' ἡ ταῖς τοῦ Πνεύματος ἐνεργείαις ἔγγινομένη" (Εἰς Ψαλμόν 115,1).

(6) Εκαστον μυστήριον προϋποθέτει καὶ ἐκφράζει τὴν πίστιν τῆς 'Εκκλησίας, η δοῦλοια καὶ τελεῖ τοῦτο. Οντως, ἐν τῷ μυστηριῷ η 'Εκκλησία ὅχι μόνον δύολογεῖ καὶ ἐκφράζει τὴν πίστιν της, ἀλλά καὶ καθιστᾷ πάρον τὸ ὑπ' αὐτῆς τελούμενον μυστήριον. Τό 'Αγιον Πνεύμα ἀποκαλύπτει τὴν 'Εκκλησίαν ὡς Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τὴν δοῦλοιαν ('Εκκλησίαν) συγκροτεῖ καὶ αὔξανει. Οντως η 'Εκκλησία διά τῶν μυστηρίων τρέφει καὶ ἀναπτύσσει τὴν κοινωνίαν πίστεως τῶν μελῶν της.

1. Η ἀληθής πίστις εἶναι δωρεά τοῦ Θεοῦ καὶ ἐλευθέρα ἀπάντησις τοῦ ἀνθρώπου

(7) Η πίστις εἶναι δωρεά τοῦ 'Αγίου Πνεύματος. Διά τῆς πίστεως ὁ Θεός χορηγεῖ τὴν σωτηρίαν. Δι' αὐτῆς η ἀνθρωπότης ἀποκτᾷ πρόσβασιν εἰς τό Μυστήριον τοῦ Χριστοῦ, τὸ δοῦλοιον συγκροτεῖ τὴν 'Εκκλησίαν καὶ τὸ δοῦλοιον η 'Εκκλησία μεταδίδει διά τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν αὐτῇ 'Αγίου Πνεύματος. Η 'Εκκλησία δέν εἶναι δυνατόν εἰμήν νά μεταδῷ ἐκεῖνο τό δοῦλοιον τῆς δίδει τὴν ὑπαρξίαν. Κατά ταῦτα ὑπάρχει ἔν μόνον μυστήριον τοῦ Χριστοῦ καὶ η δωρεά τοῦ Θεοῦ εἶναι μοναδική, ἀκεραία καὶ ἀμετάκλητος (Ρωμ. 11,29). Από πλευρᾶς

περιεχομένου η πίστις περιλαμβάνει τό σύνολον τῆς διδασκαλίας καὶ τῆς πράξεως τῆς 'Εκκλησίας, τῆς ἀναφερομένης εἰς τὴν σωτηρίαν. Δόγμα, ηθος καὶ λατρεία συμπλέκονται εἰς ἐνιαίον ὅλον καὶ συναποτελοῦν τὸν θησαυρόν τῆς πίστεως. Συνδέων κατά θαυμάσιον τρόπον τὸν θεωρητικόν καὶ πρατικόν χαρακτῆρα τῆς πίστεως, ὁ 'Αγιος Ιωάννης ὁ Δαμασκηνός λέγει: "Ἄντη δέ τελειοῦται πᾶσι τοῖς νομοθετηθεῖσιν ύπό Χριστοῦ, ἔργω πιστεύουσα, εύσεβοῦσα καὶ τάς ἐντολάς πράττουσα τοῦ ἀνακαινίσαντος ημάς". Ο γάρ μή κατά τὴν παράδοσιν τῆς Καθολικῆς 'Εκκλησίας πιστεύων η κοινωνῶν διά τῶν ἀτόπων ἔργων τῷ Διαβόλῳ, ἀπιστός ἐστιν" ("Εκδοσις ἀκριβής, Δ, 10, 83).

(8) Δοθεῖσα ύπό τοῦ Θεοῦ η πίστις, τὴν δόποιαν ἀγγέλλει η 'Εκκλησία, κηρύσσεται, βιοῦται καὶ μεταδίδεται ἐντός μιᾶς ὀρατῆς τοπικῆς 'Εκκλησίας ἐν κοινωνίᾳ μετά πασῶν τῶν ἀνά τὴν οἰκουμένην κατεσπαρμένων τοπικῶν 'Εκκλησιῶν, ητοι μετά τῆς καθολικῆς 'Εκκλησίας πάσης ἐποχῆς καὶ παντός τόπου. Ο ἀνθρωπος ἐντάσσεται τοῦ 'Εκκλησίαν ύποχης καὶ παντός τόπου. Εἰς αὐτήν τὴν Σύμβα τοῦ Χριστοῦ, διά τῆς κοινωνίας του εἰς αὐτήν τὴν ὀρατήν 'Εκκλησίαν, η δοῦλοια διά τῆς μυστηριακῆς ζωῆς τρέφει ἐν αὐτῷ τὴν πίστιν ταύτην καὶ ἐντός τῆς δοῦλοιας ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ τό Πνεύμα τό "Αγιον.

(9) Τοιουτοτρόπως δύναται νά λεχθῇ ὅτι η δωρεά τῆς πίστεως ύπαρχει εἰς τὴν μίαν 'Εκκλησίαν ἐν τῇ συγκεκριμένῃ ιστορικῇ αὐτῆς καταστάσει, ητοι καθορίζεται ύπό τοῦ περιβάλλοντος καὶ τοῦ χρόνου, ἐπομένως εἰς ἀπλαντας καὶ εἰς ἔκαστον τῶν πιστῶν ύπο τὴν καθοδήγησιν τῶν ποιεμένων των. Διά μέσου τοῦ ἀνθρωπίνου λόγου καὶ ύπό τὴν ποικιλίαν τῶν πολιτιστικῶν καὶ ιστορικῶν ἐκφράσεων, ὁ ἀνθρωπος πρέπει νά μείνῃ πάντοτε πιστός εἰς τὴν δωρεάν αὐτήν τῆς πίστεως. Δέν δύναται νά διατείνεται τις, ὅτι η ἐκφρασις τῆς ὀρθῆς πίστεως, ητοι παραδίδεται καὶ βιοῦται ἐν τῇ τελέσει τῶν μυστηρίων, ἔξαντλει τό σύνολον τοῦ πλούτου τοῦ ἐν Χριστῷ ἀποκαλυφθέντος μυστηρίου. Ομως, ἐντός τῶν δρῶν τῆς διαταύπωσεώς της καὶ τῶν προσώπων τά δοῦλα τὴν δέχονται, διδει τὴν πρόσβασιν πρός τὴν δηλητήριαν τῆς ἀποκεκαλυμμένης πίστεως, ητοι πρός τό πλήρωμα τῆς σωτηρίας καὶ τῆς ἐν 'Αγίῳ Πνεύματις ζωῆς.

(10) Κατά τὴν πρός 'Εβραίους ἐπιστολήν, η πίστις αὕτη εἶναι "ἐλπιζομένων ύπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων" (11,1). Δι' αὐτῆς μετέχει τις τῶν θείων ἀγαθῶν. Νοεῖται ἐπίσης ὡς ύπαρξιακή ἐμπιστοσύνη πρός τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ἀποδοχῇ τῶν ἐσχατολογικῶν ἐπαγγελιῶν, ὡς αὗται ἐτελειώθησαν ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Κυρίου 'Ιησοῦ Χριστοῦ. Αλλ' ὅπως δηλοῖ προσέτι η πρός 'Εβραίους αὕτη ἐπιστολή, η πίστις ἀπαιτεῖ ἐπίσης ὥρισμένην στάσιν ἔναντι τῆς ύπαρξεως καὶ τοῦ κόσμου. Η στάσις αὕτη χαρακτηρίζεται ύπό τῆς ἐτοιμότητος πρός θυσίαν τοῦ ἰδίου θελήματος καὶ προσφοράν τῆς ζωῆς εἰς τὸν Θεόν καὶ εἰς τοὺς ἄλλους, ὅπως ἔπραξεν ὁ Χριστός ἐπί τοῦ σταυροῦ. Η πίστις συνδέεται πρός τὴν μαρτυρίαν τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ "τό νέφος τῶν μαρτύρων" (12,1), τό δοῦλον περιβάλλει τὴν 'Εκκλησίαν.

(11) Η πίστις συνεπάγεται λοιπόν ἐνσυνείδητον καὶ ἐλευθέραν ἀπάντησιν ἀπό τῆς πλευρᾶς τοῦ ἀνθρώπου καὶ συνεχῆ ἀλλαγῆς καρδίας καὶ πνεύματος. Η πίστις κατά ταῦτα εἶναι ἐσωτερική ἀλλαγή καὶ μεταστοιχείωσις, παραμονή ἐν τῇ ἀνακαινιζούσῃ Χάριτι τοῦ 'Αγίου

Πνεύματος. Χρήζει ἀναπροσανατολισμοῦ πρός τάς πραγματικότητας τῆς Βασιλείας, ἡ ὁποία μέλλει νά ἔλθῃ και ἡ ὁποία, ἀπό τοῦδε, ἄρχεται τῆς μεταμορφώσεως τῶν πραγματικοτήτων τοῦ κόσμου τούτου.

(12) Ἡ πίστις εἶναι προϋπόθεσις διά τὸ βάπτισμα καὶ διὰ ὁλόκληρου τῆν ἀκολουθοῦνσαν αὐτό μυστηριακὴν ζωὴν. Διά τοῦ βαπτίσματος μετέχομεν τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀναστάσεως, Ἰησοῦ Χριστοῦ (Ρωμ. 6). Οὕτως ἄρχεται μία προοδευτικὴ διαδικασία, ἡ δόπια συνεχίζεται διά μέσου τῆς ὅλης χριστιανικῆς ὑπάρξεως.

2. Η λειτουργική έκφρασης της πίστεως

(13) 'Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τὰ μυστήρια καθίστανται ὁ κατ' ἔξοχήν τόπος ὅπου ἡ πίστις βιοῦται, μεταδίδεται καὶ ὁμολογεῖται. Ἐν τῇ βυζαντινῇ λειτουργίκῃ παραδόσει, ἡ πρώτη εύχη διά τήν μετάδοσιν εἰς τινὰ τῆς ἰδιότητος τοῦ κατηχουμένου ζητεῖ ἀπό τὸν Κύριον διά τὸν ὑποψήφιον: "Ἐμπλησθεὶς αὐτῷ τῆς εἰς σέ πίστεως καὶ ἐλπίδος καὶ ἀγάπης, ἵνα γνῷ δτι σύ εἰ Θεός μόνος, Θεός ἀληθινός, καὶ ὁ μονογενῆς σου Υἱός, δὲ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, καὶ τὸ Ἀγιόν σου Πνεῦμα". Παραλλήλως, ἡ πρώτη ἐρώτησις τήν δοπίαν ἡ Ἐκκλησίᾳ ἀπευθύνει πρός ὑποψήφιον βαπτίσματος εἰς τήν λατινικήν λειτουργικήν παράδοσιν εἶναι: "Τί ζητεῖς ἀπό τήν Ἐκκλησίαν;" Καὶ ὁ ὑποψήφιος ἀπαντᾷ: "Τὴν πίστιν". – "Τί σοι δίδει ἡ πίστις;" – "Τὴν ζωὴν τήν αἰώνιον".

(14) Αἱ δύο Ἐκκλησίαι ἡμῶν ἐκφράζουν τὴν πεποίθησιν εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο διά τοῦ ἀξιώματος: Νόμος τοῦ προσεύχεσθαι, νόμος τοῦ πιστεύειν (*Iex orandi*, *Iex credendi*). Δι' αὐτάς ἡ λειτουργική παράδοσις εἶναι ὁ αὐθεντικός ἔρμηνος τῆς ἀποκαλύψεως καὶ ὡς ἐκ τούτου τὸ κριτήριον τῆς ὅμοιογίας τῆς ἀληθοῦς πίστεως. Πράγματι, ἐν τῇ λειτουργικῇ ἐκφράσει τῆς πιστώντων ἡμῶν, ἡ μαρτυρία τῶν Πατέρων καὶ τῶν ἀπόκοινοῦ διεξαχθεισῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων δέν παύει νά εἶναι διά τόν πιστόν λαόν ὁ ἀσφαλῆς δόγμας τῆς πίστεως. Ἀνεξαρτήτως τῆς διαφορᾶς τῶν θεολογικῶν ἐκφράσεων, ἡ μαρτυρία αὕτη, ἥτις αὐτῇ καθ' ἔαυτήν διασαφηνίζει τό κήρυγμα τῶν Ἀγίων Γραφῶν, ἐνεργοποιεῖται κατὰ τὴν τέλεσιν τῆς θείας λατρείας. Ἀπό τῆς πλευρᾶς τῆς, ἡ κηρυσσομένη πίστις τροφοδοτεῖ τὴν λειτουργικήν προσευχήν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

3. Τό "Άγιον Πνεῦμα καὶ τά μυστήρια

(15) Τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας εἶναι "μυστήρια πίστεως", ἐν οἷς ὁ Θεός εἰσακούει τὴν ἐπίκλησιν, κατά τὴν ὥποιαν ἡ Ἐκκλησία ἐκφράζει τὴν πίστιν της, προσευχομένη διά τὴν κατάπλεψιν τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ὁ Πατήρ ἐν τοῖς μυστηρίοις χορηγεῖ τὸ "Ἄγιον αὐτοῦ Πνεύμα, τό δόπιον εἰσάγει εἰς τὴν πληρότητα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας. Ὁ ὄδιος δὲ Χριστός ἴδρυε τὴν Ἐκκλησίαν ὡς τὸ ἑαυτοῦ σῶμα. Τό Πνεύμα τό "Ἄγιον οἰκοδομεῖ τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ". δέν ὑπάρχει δωρεά εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, μηδ ὄφειλομένη εἰς τὸ "Ἄγιον Πνεύμα (Μ. Βασίλειος, PG 30, 289). Τά μυστήρια λοιπόν εἶναι δωρεά καὶ χάρις τοῦ 'Ἄγιου Πνεύματος. Αὐτό ἐκφράζει ουνοτικώτατα ἔνας

δόρθιόξος ὑμνος τῆς Πεντηκοστῆς: "Πάντα χορηγεῖ τό Πνεῦμα τό
Ἀγίου: βρύει προφητείας· λεπέας τελειοῖ· ἀγραμμάτοις σοφίαν
ἔδιδαξεν· ἀλειπεῖς θεολόγους ἀνεδειξεν· δόλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν
τῆς Ἔκκλησίας".

(16) Πᾶν μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας χορηγεῖ τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, ἀποτελοῦν ἀδιαχωρίστως σημεῖον ἀναμνηστικόν τοῦ ἐπιτελεσθέντος ὑπό τοῦ Θεοῦ ἔργου εἰς τὸ παρελθόν, σημεῖον ἐκφράζον ὅτι ὁ Θεός ἐνεργεῖ εἰς τὸν πιστόν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν, καὶ σημεῖον ἀναγγέλλον καὶ προλαμβάνον τὴν ἐσχατολογίαν πραγμάτωσιν. Οὕτω, εἰς τὴν τέλεσιν τῶν μυστηρίων ἡ Ἐκκλησία ἐκφράζει, διασαφηνίζει καὶ ὁμολογεῖ τὴν λίστιν αὐτῆς ἐν τῇ ἐνότητι τοῦ σχεδίου τοῦ Θεοῦ.

(17) Σημειοῦμεν ὅτι τά μυστήρια ἔχουν ἄλαντα οὐσίαστικήν σχέσιν πρός τὴν Εὐχαριστίαν. Αὕτη εἶναι ἡ κατ' ἔξοχήν ἀγγελία τῆς πίστεως, ἐκ τῆς δοποίας πηγάζει καὶ πρός τὴν ὁποίαν κατευθύνεται πᾶσα δομολογία. Πράγματι, αὕτη μόνον καταγγέλλει πλήρως, ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου τὴν ὁποίαν πραγματοποιεῖ ἡ δύναμις τοῦ Πνεύματος, τά μεγαλεῖα τοῦ θείου ἔργου. Διότι ὁ Κύριος μετοχετεύει μυστηριακῶς τό ἔργον του ἐν τῇ λειροτελεστείᾳ τῆς Ἐκκλησίας. Τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μεταδίδουν τὴν χάριν, ἐκφράζουν καὶ ἐνισχύουν τὴν πίστιν ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ καὶ ἀποτελοῦν φανέρωσιν τῆς πίστεως.

4. Ἡ πίστις ὡς διατυποῦται καὶ τελεσιουργεῖται ἐν τοῖς μυστηρίοις: ιά σύμβολα τῆς πίστεως

(18) Κατά τήν εύχαριστιακήν σύναξιν ἡ Ἐκκλησία τελεῖ τήν φανέρωσιν τοῦ μυστηρίου τῆς σωτηρίας διά τῆς εύχαριστιακῆς προσευχῆς (ἀναφορᾶς) πρός δόξαν Θεοῦ. Τό τε λεόμενον μυστήριον εἶναι αὐτό τούτο τὸ μυστήριον, τό ὅποιον ἡ Ἐκκλησία ὁμολογεῖ ἀπόδειξιν τήν σωτηριώδη δωρεάν τοῦ Θεοῦ.

(19) "Αγανάκης τόποις περιεχόμενον και ὁ σκοπός τῆς εύχαριστιακῆς ταύτης ιεροτελεστίας εἶναι τά αὐτά, αἱ τοπικαὶ Ἐκκλησίαι ἐν τούτοις ἔχρησιμοι πόλισμαν ποικίλας διατάπωσις καὶ διαφόρους γλώσσας, αἱ δόποια, συμφωνῶν πρός τὴν ἴδιοφυΐαν τῶν διαφόρων πολιτισμῶν, προβάλλονταν ὅψεις καὶ ἴδιαιτέρας τινάς συνεπείας τῆς μοναδικῆς οἰκουνομίας τῆς σωτηρίας. Εἰς τό κέντρον τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, δηλαδή εἰς τὴν εύχαριστιακήν σύναξιν, αἱ δύο παραδόσεις μας - ἀνατολική καὶ δυτική - γγωρίζουν οὕτω διαφοροποίησίν τινα εἰς τὴν διατάπωσιν τοῦ περιεχομένου τῆς λειτουργίας τελέσσεως τῆς πλέστεως.

(20) Ἀπό τῶν πρώτων χρόνων, ἡ τέλεσις τοῦ βαπτίσματος συνεδέθη πρός ὥρισμένον τύπον ἐκφράσεως τῆς πίστεως, διά τοῦ ὅποιου ἡ τοπική Ἐκκλησία μεταδίδει εἰς τόν κατηχούμενον τό οὐδιαστικόν περιεχόμενον τῆς παραδόσεως τῶν Ἀποστόλων. Τό σύμβολον τῆς πίστεως διατυπώνει ὑπό συνεπτυγμένην μορφήν τά ούσιωδη σημεῖα τῇ ἀποστολικῆς παραδόσεως, διαρθρούμενα κυρίως πέριξ τῆς ὁμοιογίας τῆς πίστεως εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδα καὶ τὴν Ἐκκλησίαν. "Οταν ἄπασαι αἱ τοπικαὶ Ἐκκλησίαι ὁμοιογοῦν τὴν ἀλήθη πίστιν, μεταδίδουν κατά τὴν ἱεροτελεστίαν τοῦ βαπτίσματος τὴν μίαν ταύτην πίστιν εἰς τόν

Πατέρα, τόν Υἱόν καί τό "Αγιον Πνεῦμα. 'Εν τούτοις, κατ' ἐποχάς καί κατά τόπους, ἡ διατύπωσις τῆς πίστεως ἔξεφράσθη κατά διαφάνους τρόπους ἀναλόγως τῶν περιστάσεων, διά τῆς χρησιμοποιήσεως ὅρων καί προτάσεων, οἱ δόποιοι δέν ησαν μέν οἱ αὐτοὶ ἀπό κειμένου εἰς κείμενον, ἐσέβοντο δόμως δόλοι τό περιεχόμενον τῆς πίστεως. 'Η Εκκλησία τῆς Ἀνατολῆς εἰς ἄκολουθίαν τοῦ βαπτίσματος χρησιμοποιεῖ τό σύμβολον τῆς πίστεως Νικαίας-Κωνσταντίνουπόλεως. Πιστή εἰς τὴν ἰδίαν ἑαυτῆς παράδοσιν ἡ Ἔκκλησία τῆς Δύσεως μεταδίδει εἰς τὸν κατηχούμενον τό κείμενον τοῦ συμβόλου τοῦ ἀποκαλουμένου "ἄποστολικοῦ". 'Η διαφορά αὕτη τῶν διατυπώσεων τῆς πίστεως ἀπό τῆς μιᾶς Ἔκκλησίας εἰς τὴν ἄλλην οὐδέμιαν ὑπόδηλοι καθ' ἑαυτήν ἀπόκλισι μίας πρός τό περιεχόμενον τῆς παραδοθείσης καὶ ἀποδεκτῆς γενομένης πίστεως.

5. Προϋποθέσεις τῆς κοινωνίας πίστεως

(21) Ή πρώτη τῶν προϋποθέσεων διά μίαν ἀληθῆ κοινωνίαν μεταξύ τῶν Ἑκκλησιῶν εἶναι ὅπως ἐκάστη Ἑκκλησία ἀναφέρηται εἰς τό σύμβολον τῆς πίστεως Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως ὡς εἰς κανόνα ἀναγκαῖον διά τὴν κοινωνίαν ταύτην τῆς μιᾶς Ἑκκλησίας, τῆς ἐκτεινομένης ἀνά τὴν οἰκουμένην καὶ διά μέσου τῶν αἰώνων. Ὑπό τὴν ἔννοιαν ταύτην ἡ ἀληθής πίστις εἶναι προϋπόθεσις διά μίαν κοινωνίαν ἐν τοῖς μυστηρίοις. Κοινωνία δύναται νά ύπαρχη μόνον μεταξύ ἑκείνων τῶν Ἑκκλησιῶν, αἱ όποιαι ἔχουν κοινήν τὴν πίστιν, τὴν ἱερωσύνην καὶ τὰ μυστήρια. Ἀκριβῶς ἐκ τῆς ἀμοιβαίας ταύτης ἀναγνωρίσεως τῆς ταυτότητος καὶ τῆς μοναδικότητος τῆς πίστεως (ώς ἀλλας τε τῆς ἱερωσύνης καὶ τοῦ μυστηρίου), τῆς παραδιδομένης ἐντός ἐκάστης τῶν τοπικῶν Ἑκκλησιῶν, αἱ μέν ἀναγνωρίζονται ύπο τῶν δέ ώς ἀληθεῖς Ἑκκλησίαι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔκαστος πιστός γίνεται δεκτός ώς ἀδελφός ἢ ἀδελφή ἐν τῇ πίστει. Ἀλλά συγχρόνως ἡ πίστις ἐμβαθύνεται καὶ διαφωτίζεται διά τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας, βιουμένης εἰς ἐκάστην κοινότητα ἐν τοῖς μυστηρίοις. Ο ἐκκλησιαστικός οὐτος χαρακτήρ τῆς πίστεως ὡς καρποῦ τῆς μυστηριακῆς ζωῆς ἐκδηλούται εἰς διάφορα ἐπίπεδα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου.

(22) Ἐν πρώτοις, διά τῆς τελέσεως τῶν μυστηρίων, ἡ σύναξις τῶν πιστῶν καταγγέλλει τὴν λίστιν της, τὴν μεταδίδει καὶ τὴν βιώνει.

(23) Ἐπί πλέον, ἐν τῇ τελέσει τῶν μυστηρίων, ἐκάστη τοπική Ἐκκλησία ἐκφράζει τό βαθύτερον εἰναὶ τῆς. Αὕτη ἀποτελεῖ συνέχειαν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀποστόλων καὶ εἶναι ἐν κοινωνίᾳ μετά πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν τῶν μετεχουσῶν μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς πίστεως καὶ τελουσθῶν τά αὐτὰ μυστήρια. Ἐν τῇ μυστηριακῇ τελεστρῳγίᾳ τοπικῆς τινος Ἐκκλησίας, αἱ ἄλλαι τοπικαὶ Ἐκκλησίαι ἀναγνωρίζουν τὴν ταυτότητα τῆς πίστεώς των μετά τῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς καὶ ἐνισχύονται ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ ζωῇ τῆς πίστεως. Οὕτως ἡ τέλεσις τῶν μυστηρίων ἐπιβεβαιώνει τὴν κοινωνίαν πίστεως μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν, καὶ φανερώνει αὐτήν. Διά τοῦτο πιστός τις μιᾶς τοπικῆς Ἐκκλησίας βεβαλτισμένος ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ταύτῃ, δύναται νά λάβῃ τά μυστήρια εἰς ἄλλην τοπικήν Ἐκκλησίαν. Ἡ κοινωνία αὐτῇ ἐν τοῖς μυστηρίοις φανερώνει τὴν ταυτότητα καὶ τὴν μοναδικότητα τῆς ἀλληθοῦς πίστεως, τῆς ὁποίας μετέχουν αἱ Ἐκκλησίαι.

(24) Έν τῇ εὐχαριστιακῇ συλλειτουργίᾳ μεταξύ ἐκπροσώπων διαφόρων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ἡ ταυτότης τῆς πίστεως φανεροῦται ἴδιαιτερώς καὶ ἐνισχύεται δι' αὐτῆς τῆς μυστηριακῆς πράξεως. Διά τοῦτο αἱ σύνοδοι, δύον οἱ ἐπίσκοποι ὁδηγούμενοι υπὸ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος ἐκφράζουν τὴν ἀλήθειαν τῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι πάντοτε στενῶς συνδεδεμέναι μετά τῆς εὐχαριστιακῆς τελεστούσι ύας. Διά τῆς καταγγελίας τοῦ μοναδικοῦ μυστηρίου τοῦ Χριστοῦ καὶ διά τῆς συμμετοχῆς εἰς τὴν μοναδικήν μυστηριακήν κοινωνίαν, οἱ ἐπίσκοποι, δικῆροι καὶ σύμπας ὁ χριστιανικός λαός, ἡνωμένοι μετ' αὐτῶν, δέδουν μαρτυρίαν περὶ τῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας.

6. Η ἀληθής πίστις καὶ ἡ κοινωνία ἐν τοῖς μυστηρίοις

(25) Ή ταυτότης πίστεως ἐν τῇ τελέσει τῶν μυστηρίων εἶναι στοιχεῖον οὐσιαστικόν τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας. "Ομως, διαφορά τις εἰς τὴν διατύπωσιν δέν θέτει εἰς κινδυνον τὴν "κοινωνίαν" μεταξύ τῶν τοπικῶν 'Εκκλησιῶν, ἔαν ἐκάστη 'Εκκλησία δύναται νάναγνωρίσῃ ύπό τὴν ποικιλίαν τῶν διατυπώσεων τὴν μόνην αὐθεντικήν πίστιν τὴν παραληφθεῖσαν ἐκ τῶν 'Αποστόλων.

(26) Κατά τούς αἰῶνας τῆς ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας ἡ ποικιλία θεολογικῶν ἐκφράσεων τῆς μιᾶς καὶ μόνης διδασκαλίας, δέν ἔθετεν εἰς κίνδυνον τὴν μυστηριακήν κοινωνίαν. Ἐπελθόντος τοῦ σχίσματος, ἡ Ἀνατολή καὶ ἡ Δύσις συνέχισαν νά ἔξελισσωνται, πράττουσαν ὅμως τοῦτο κακωρισμένως ἡ μία τῆς κληρος. Ἐπομένως δέν ἔσχον πλέον τὴν δυνατότητα νά λάβουν δύμοφώνως ἀποφάσεις ἰσχυρούσας τόσον διά τούς μέν, ὅσον καὶ διά τούς δέ.

(27) Ἡ Ἐκκλησία ὡς "στύλος καὶ ἐδραίωμα τῆς ἀλήθειας" (Α' Τιμ. 3,15) φυλάσσει καθαράν καὶ ἀγνόθευτον τὴν παρακαταθήκην τῆς πίστεως, μεταδίδουσα πιστῶς αὐτήν εἰς τὰ μέλη της. "Οταν ἀπειλήται ἡ ὑγιαίνουσα διδασκαλία ἥτις ἔνοτης τῆς Ἐκκλησίας υπό πάιρέσεων καὶ σχισμάτων, ἡ Ἐκκλησία στηριζόμενη εἰς τὴν Ἀγίαν Γραφήν, εἰς τὴν ζῶσαν παράδοσιν καὶ εἰς τοὺς ὄρους τῶν προηγουμένων συνόδων, ἀποφαίνεται περὶ τῆς ὁρθῆς πίστεως αὐθεντικῶς καὶ ἀλαθήτως ἐν οἰκουμενικῇ συνόδῳ.

(28) "Οταν καταστῇ ἀναμφίβολον δῃ αἱ διαφοραὶ ἀποτελοῦν ἀπόρρηψιν προηγουμένων δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας καὶ δέν εἶναι ἀπλαῖ διαφοραὶ θεολογικῆς ἐκφράσεως, τότε εὑρισκόμεθα φανερῶς ἐνώπιον μιᾶς ἀληθοῦς διαιτηρέσεως εἰς τὴν πίστιν. Δέν ύπάρχει πλέον δυνατότης μυστηριακῆς κοινωνίας. Διότι ἡ πίστις ὁφείλει νά διολογήται διά λέξεων, αἱ δόποιαι ἐκφράζουν αὐτήν ταύτην τὴν ἀλήθειαν. Ἀλλά ἡ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας δύναται νά ἐπέρη τένας φραστικάς διατυπώσεις τῆς πίστεως, "τῆς ἀπαξ παραδοθείσης τοῖς ἄγιοις" ('Ιουδ. 3), ἔάν νέαι ἴστορικαὶ καὶ πολιτιστικαὶ ἀνάγκαι τό ἀπαιτοῦν, μέ τήν ρητήν θέλησιν νά μή ἀλλάξῃ αὐτό τοῦτο τό περιεχόμενον τῆς διδασκαλίας. Εἰς τοιαύτας περιπτώσεις ἡ φραστικὴ διατύπωσις δύναται ν' ἀποβῆ καθοριστικὴ διά τήν διοφωνίαν ἐν τῇ πίστει. Πρός τοῦτο ἀπαιτοῦντας στοιχεῖα κρίσεως, ἐπιτρέποντα τήν διάκρισιν μεταξύ τῶν θεμειτῶν ἔξελίξεων, ύπό τήν ἔμπνευσιν τοῦ 'Αγίου Πνεύματος, καὶ τῶν ἄλλων.

Ούτως:

- (29) Ή συνέχεια τῆς παραδόσεως: 'Η 'Εκκλησία ὄφείλει νά δώσῃ καταλλήλους ἀπαντήσεις εἰς νέα προβλήματα, στηριζομένη εἰς τήν Γραφήν καὶ ἐν ούσιώδῃ συμφωνίᾳ καὶ συνεχείᾳ πρός τάς προγενεστέρας διατυπώσεις τῶν δογμάτων.
- (30) Ή δοξολογική σημασία τῆς πίστεως: πᾶσα λειτουργική ἔξελιξις ἐντός μιᾶς τοπικῆς 'Εκκλησίας, ὄφείλει νά παρέχῃ τήν δυνατότηταν εἰς τάς λοιπάς νά ἀντιληφθοῦν αὐτήν ώς σύμφωνον πρός τό μυστήριον τῆς σωτηρίας, ύφ' οἷαν μορφήν τό τυπόμα τούτο ἔδεχθη καὶ ύμνει τό μυστήριον τούτο.
- (31) Ή σωτηριολογική σημασία τῆς πίστεως: πᾶσα ἔκφρασις τῆς πίστεως ὄφείλει νά ἀποβλέπῃ εἰς τόν τελικόν προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου, τέκνου τοῦ Θεοῦ κατά χάριν, εἰς τήν θέωσιν αὐτοῦ διά τῆς νίκης ἐπί τοῦ θανάτου καὶ εἰς τήν μεταμόρφωσιν τῆς κτίσεως.

(32) Βάσιμα διατύπωσις τῆς πίστεως ἀντιφάσκη εἰς οἰονδήποτε τῶν κριτηρίων τούτων, καθίσταται ἐμπόδιον εἰς τήν κοινωνίαν. Βάσιμη συγκεκριμένη τις διατύπωσις τῆς πίστεως δέν ἀντιφάσκη πρός ούδεν τῶν κριτηρίων τούτων, τότε ή ἔκφρασις αὕτη δύναται νά θεωρηθῇ ώς νόμιμος ἔκφρασις τῆς πίστεως, μή καθιστᾶσα ἀδύνατον τήν μυστηριακήν κοινωνίαν.

(33) Τούτο ἀπαιτεῖ ὅπως ή θεολογία τῶν "θεολογουμένων" τύχη σοβαρᾶς ἔξετάσεως. Εἶναι ἐπίσης ἀναγκαῖον νά διασαφηνισθῇ ποία συγκεκριμένη ἔξελιξις ἐπελθοῦσα ἐντός ἐνός τμήματος τῆς χριστιανούντης θά ἡδύνατο νά θεωρηθῇ ὑπό τοῦ ἄλλου τμήματος ώς θεωρηθῇ ἔξελιξις. Ἐπί πλέον πρέπει νά ἀναγνωρίσωμεν ὅτι συχνάκις ή ἔννοια τῶν λέξεων ἥλλαζε κατά τήν ροήν τοῦ χρόνου. Διά τούτο ὄφείλομεν νά καταβάλλωμεν προσπάθειαν διά νά ἔννοωμεν πᾶσαν διατύπωσιν συμφώνως πρός τήν πρόθεσιν τῶν συντακτῶν τῆς, εἰς τρόπον ὥστε νά μή εἰσάγωμεν ζένα στοιχεῖα ούδε νά παραμερίζωμεν ἄλλα, τά δόποια, κατά τήν γνώμην τῶν συντακτῶν, ησαν ἔκτος πάσης ἀμφισβητήσεως.

7. Η ἐνότης τῆς 'Εκκλησίας ἐν τῇ πίστει καὶ τοῖς μυστηρίοις

(34) Βέβαια τῆς 'Εκκλησίας, τά λειτουργήματα ὑπάρχουν πρό παντός διά νά διατηρήσουν, αὐξήσουν καὶ κατοχυρώσουν τήν κοινωνίαν ἐν τῇ πίστει καὶ τοῖς μυστηρίοις. Οἱ ἐπίσκοποι, λειτουργοί τῶν μυστηρίων καὶ διδάσκαλοι τῆς πίστεως, βοηθούμενοι ὑπό τῶν λοιπῶν λειτουργῶν, καταγγέλλουν τήν πίστιν τῆς 'Εκκλησίας, ἔκφράζουν τό περιεχόμενόν της καὶ τάς ἀπαιτήσεις τῆς διά τήν χριστιανικήν ζωήν, καὶ τήν ὑπερασπίζουν ἀπό τῶν ἐσφαλμένων ἐρμηνειῶν, αἱ δόποια θά ἡλλοιώνων ή θά διακύβευν τήν ἀλήθειαν τοῦ μυστηρίου τῆς σωτηρίας.

(35) Αἱ φιλανθρωπικαὶ δραστηριότητες τῶν λειτουργῶν η̄ αἱ θέσεις τάς ὄποιας λαμβάνουν ἔναντι τῶν προβλημάτων μιᾶς ἐποχῆς καὶ ἐνός δεδομένου περιβάλλοντος εἶναι ἀχώριστοι, ἀφ' ἐνός μέν ἀπό τῶν λειτουργῶν τῆς ἀναγγελίας καὶ τῆς διδασκαλίας τῆς πίστεως, ἀφ' ἐτέρου δέ ἀπό τῆς τελέσεως τῆς λατρείας καὶ τῶν μυστηρίων.

(36) Τοιουτοτρόπως, η̄ ἐνότης πίστεως ἐντός τοπικῆς τινος 'Εκκλησίας καὶ μεταξύ τῶν τοπικῶν ἔχει ως ἔγγυητήν καὶ κριτήν τόν ἐπίσκοπον, μάρτυρα τῆς παραδόσεως, ἐν κοινωνίᾳ πρός τόν λαόν του. Η̄ ἐνότης τῆς πίστεως εἶναι ἀχώριστος ἀπό τής ἐνότητος τῆς μυστηριακῆς ζωῆς. Η̄ κοινωνία ἐν τῇ πίστει καὶ η̄ κοινωνία ἐν τοῖς μυστηρίοις δέν εἶναι δύο διακεκριμέναι πραγματικότητες. Εἶναι δύο διφεις μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς πραγματικότητος, τήν διότιν τό "Ἄγιον Πνεύμα προάγει, αὐξάνει καὶ διαφυλάσσει παρά τοῖς πιστοῖς.

B. ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΜΥΗΣΕΩΣ: Η ΣΧΕΣΙΣ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

(37) Η̄ χριστιανική μύσης ἀποτελεῖ ἐνιαίον ὅλον, ἐν τῷ διόπιψ τό χρῖσμα εἶναι η̄ τελείωσις τοῦ βαπτίσματος, η̄ δέ θεία εὐχαριστία η̄ δόλοκλήρωσις ἀμφοτέρων. Η̄ ἐνότης τοῦ βαπτίσματος, τοῦ χρίσματος καὶ τῆς εὐχαριστίας εἶς μίαν καὶ μόνην μυστηριακήν πραγματικότητα δέν ἔρχεται, ἐν τούτοις, εἰς ἀντίθεσιν πρός τήν ἰδιαιτερότητά των. Ούτω, τό βάπτισμα ἐν δύοταν καὶ ἐν Πνεύματι εἶναι η̄ συμμετοχή εἰς τόν θάνατον καὶ τήν ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ καὶ η̄ νέα γέννησις διά τῶν χάριτος. Τό χρῖσμα εἶναι η̄ δωρεά τοῦ Πνεύματος εἰς τόν τῆς χάριτος. Λαμβανομένη μέ τάς ἀπαιτουμένας προϋποθέσεις, η̄ εὐχαριστία διά τῆς κοινωνίας εἰς τό Σῶμα καὶ τό προσωπικόθεσις, η̄ εὐχαριστία διά τῆς κοινωνίας εἰς τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, Αίμα τοῦ Κυρίου χορηγεῖ τήν συμμετοχήν εἰς τήν Σωτηρίαν τοῦ Θεοῦ, ουμπεριλαμβανομένων τῆς ἀφέσεως τῶν ἀμαρτιῶν, τῆς κοινωνίας εἰς τήν ζωήν καθ' ἐαυτήν καὶ τῆς συμμετοχῆς εἰς τήν ἐσχατολογικήν κοινωνίτητα.

(38) Η̄ ιστορία τῶν βαπτισματικῶν ἀκολουθιῶν εἰς τήν 'Ανατολήν καὶ τήν Δύσιν, ώς ἐπίσης καὶ διά τρόπος κατά τόν δόποιον οἱ κοινοί Πατέρες ἡμῶν ἡρμήνευσαν τήν δογματικήν σημασίαν τῶν ἀκολουθιῶν τούτων, δεικνύουν σαφῶς ὅτι τά τρία μυστήρια τῆς χριστιανικῆς μυήσεως ἀπαρτίζουν μίαν ἐνότητα. Η̄ ἐνότης αὕτη τόντιζεται ρητῶς ἀπό τήν 'Ορθόδοξον 'Εκκλησίαν. 'Από τῆς πλευρᾶς τῆς, η̄ ἀπό τήν Ρωμαιοκαθολικήν 'Εκκλησία διατηρεῖ ἐπίσης τήν ἐνότητα ταύτην. Ούτω, τό νέον ρωμαιοκόν Τυπικόν τῆς μυήσεως διακηρύττει ὅτι τά τρία μυστήρια τῆς χριστιανικῆς μυήσεως εἶναι τόσον στενῶς ήνωμένα μεταξύ τῶν, ὡτε νά διηγοῦν τούς πιστούς εἰς τήν πλήρη ίκανότητα νά ἐκπληροῦν τήν ἀποστολήν πού ἔχει ἐν τῷ διόπιψ τό σύνολον τοῦ χριστιανικού λαοῦ.

(39) Τό πρότυπον τῆς χορηγήσεως τῶν μυστηρίων, τό δόποιον ἀνεπιτύθη ἐνωρίς ἐν τῇ 'Εκκλησίᾳ, ἀποκαλύπτει πῶς αὕτη διά τούς μυστήριους, διά τῶν δόποιων τελεῖται θεολογικῶς καὶ λειτουργικῶς η̄ ἐνώματως εἰς τόν Χριστόν τελεῖται θεολογικῶς καὶ λειτουργικῶς η̄ ἐνώματως εἰς τήν 'Εκκλησίαν καὶ διά καὶ η̄ ἐν αὐτῷ αὔξησις διά τῆς εἰσόδου εἰς τήν 'Εκκλησίαν καὶ διά τῆς κοινωνίας εἰς τό Σῶμα καὶ τό Αίμα αὐτοῦ ἐντός τῆς 'Εκκλησίας. Τά τρία την ζωήν εἰς τό Σῶμα καὶ τό Αίμα αὐτοῦ ἐντός τῆς 'Εκκλησίας. Πάντα ταῦτα πραγματούνται διά τοῦ αὐτοῦ 'Αγίου Πνεύματος, τό δόποιον καθιστᾶ τόν πιστόν μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Κυρίου.

(49) Τό ἀρχαῖον τούτο πρότυπον περιελάμβανε τά ἀκόλουθα στοιχεῖα:

(41) α. Διά τούς ένήλικας, μίαν περίοδον πνευματικής δοκιμασίας και καταρτίσεως, κατά τήν διάρκειαν τῆς όποιας οἱ κατηχούμενοι κατηρτίζοντο ἐν ὅψει τῆς τελικῆς αύτῶν ἐνσωματώσεως εἰς τήν Ἐκκλησίαν.

(42) β. Τό ύπό τοῦ ἑπισκόπου, περιστοιχουμένου ύπό τῶν ἵερέων καὶ τῶν διακόνων, ἢ τό ύπό τῶν ἵερέων, συμπαραστατουμένων ύπό τῶν διακόνων, χορηγούμενον βάπτισμα, τοῦ όποιου προηγεῖτο ἡ ὁμοιογία πίστεως καὶ διάφοροι δεήσεις καὶ λειτουργικαὶ πράξεις.

(43) γ. Τό χρῖσμα ύπό τοῦ ἑπισκόπου ἐν τῇ Δύσει, ἐν δέ τῇ Ἀνατολῇ ἀπόντος αὐτοῦ καὶ ύπό τοῦ πρεσβυτέρου, διά τῆς ἑπιθέσεως τῶν χειρῶν ἢ τῆς χρίσεως δι' Ἀγίου Μύρου ἢ δι' ἀμφοτέρων.

(44) δ. Τήν τέλεσιν τῆς Θείας Εύχαριστίας, κατά τήν διάρκειαν τῆς όποιας δόλοκληροῦτο ἢ ἐνσωμάτωσις τοῦ νεοβαπτισθέντος καὶ χρισθέντος εἰς τήν Ἐκκλησίαν, ὡς Σῶμα Χριστοῦ.

(45) Τά τρία ταῦτα μυστήρια ἔχοργοῦντο κατά τήν διάρκειαν μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς λειτουργικῆς ἔντασίας ἵεροτελεστίας. Ἕκολούθει μία περίοδος περαιτέρω κατηχητικῆς καὶ πνευματικῆς ώριμάνσεως διά τῆς διαπαιδαγγήσεως καὶ τῆς συχνῆς συμμετοχῆς εἰς τήν εύχαριστίαν.

(46) Τό πρότυπον τοῦτο παραμένει τό ἰδεῶδες διά τάς δύο Ἐκκλησίας, ἐπειδὴ ἀνταποκρίνεται τό ἀκριβέστερον δυνατόν εἰς τήν οἵκειώσιν τῆς ἄγιογραφικῆς καὶ ἀποστολικῆς παράδοσεως, ἢ όποια ἥτο ἔργον τῶν πρώτων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, αὕτινες ἔζων ἐν πλήρει κοινωνίᾳ μεταξύ των.

(47) Ὁ ἀρχῆθεν ἀσκούμενος νηπιοβαπτισμός κατέστη ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἢ συνηθεστέρα πρᾶξις διά τήν ἀποδοχῆν τῶν νεοφύτων εἰς τήν πληρότητα τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Ἐξ ἑτέρου ἐγένοντο κατά τόπους ώρισμέναι ἀλλαγαὶ εἰς τήν λειτουργικήν παράδοσιν, ἀφοῦ ἐλήφθησαν ὑπ' ὄψιν οἱ ποιμαντικαὶ ἀνάγκαι τῶν πιστῶν. Αἱ ἀλλαγαὶ αὐταὶ δέν ἔθιζαν τήν θεολογικήν ἀντίληψιν περὶ τῆς ἐν Ἀγίῳ Πνεύματι θεμελιώδους ἐνότητος τῆς δλῆς πράξεως τῆς χριστιανικῆς μυήσεως.

(48) Εἰς τήν Ἀνατολήν διετηρήθη ἢ ἐν χρόνῳ ἐνότης τῆς λειτουργικῆς τελέσεως τῶν τριῶν μυστηρίων. Τοιουτοτρόπως ἐτονόθησαν ἢ ἐνότης τοῦ ἔργου τοῦ Ἀγίου Πνεύματος καὶ ἡ πληρότητες τῆς ἐνσωματώσεως τοῦ νηπίου εἰς τήν μυστηριακήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας. Εἰς τήν Δύσιν προετιμήθη συχνάκις ἢ ἀναβολή τοῦ χρίσματος, ώστε νά διατηρηθῇ ἢ ἐπαφή τοῦ βαπτισθέντος μέ τόν ἐπίσκοπον. Τοιουτοτρόπως, οἱ ἵερεῖς δέν εἶχον συνήθως τό δικαίωμα νά χορηγοῦν τό χρῖσμα.

(49) Τά ούσιώδη σημεῖα τῆς περὶ τοῦ βαπτίσματος διδασκαλίας, εἰς τά όποια αἱ δύο Ἐκκλησίαι συμφωνοῦν, εἶναι τά ἔξι:

α. Ἡ ἀναγκαιότης τοῦ βαπτίσματος διά τήν σωτηρίαν.

β. Τά ἀποτελέσματα τοῦ βαπτίσματος, ἴδιαιτέρως δέ ἢ ἀπαλλαγή ἀπό τοῦ προπατορικοῦ ἀμαρτήματος καὶ ἡ καινὴ ἐν Χριστῷ ζωή.

γ. Ἡ διά τοῦ βαπτίσματος ἐνσωμάτωσις εἰς τήν Ἐκκλησίαν.

δ. Ἡ σχέσις τοῦ βαπτίσματος πρός τό μυστήριον τῆς Ἀγίας Τριάδος.

ε. Ὁ ούσιωδης δεσμός τοῦ βαπτίσματος πρός τόν θάνατον καὶ τήν ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου.

ζ. Ὁ ρόλος τοῦ Ἀγίου Πνεύματος εἰς τό βάπτισμα.

η. Ἡ ἀναγκαιότης τῆς χρήσεως εἰς τό βάπτισμα ὅδατος, τό ὄποιον δεικνύει τόν χαρακτήρα τοῦ βαπτίσματος ὡς λουτροῦ παλιγγενεσίας.

(50) Αἱ ύπλαρχουσαι διαφοραὶ μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ὡς πρός τό βάπτισμα εἶναι:

α. Ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία, καίτοι ἀναγνωρίζει τήν πρωταρχικήν σπουδαιότητα τοῦ διά καταδύσεως βαπτίσματος, τελεῖ συνήθως τό δι' ἐπιχύσεως βάπτισμα.

β. Ἐν τῇ Ρωμαιοκαθολικῇ Ἐκκλησίᾳ διάκονος δύναται νά τελέσῃ τό βάπτισμα.

(51) Ἐπιπροσθέτως, εἰς ὥρισμένας λατινικάς Ἐκκλησίας, διά ποιμαντικούς λόγους, ὡς ἐπί παραδείγματι διά τήν καλλιτέραν προπαρασκευήν τῶν πρός χρῖσιν ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἐφθείεις, διεδόθη βαθμιαίως τό ἔθιμον νά γίνωνται δεκτοὶ εἰς τήν πρώτην Εύχαριστίαν βεβαπτισμένοι, μή λαβόντες εἰσέτι τό χρῖσμα, μολονότι αἱ κανονικαὶ διατάξεις, αἱ όποιαι αἱ ἀπήτουν τήν παραδοσιακήν τάξιν τῶν μυστηρίων τῆς χριστιανικῆς μυήσεως, οὐδέποτε κατηργήθησαν. Ἡ ἀναστροφή τῆς, ἡ όποια προκαλεῖ κατανοητάς ἀντιρρήσεις ἢ ἐπιφυλάξεις τόσον ἀπό πλευρᾶς Ὁρθοδόξων, δύον καὶ ἀπό πλευρᾶς ώρισμένων Ρωμαιοκαθολικῶν, ἀπαιτεῖ ἐμβριθῆ θεολογικήν μελέτην, διότι ἡ ποιμαντική πρᾶξις δέν πρέπει ποτέ νά λησμονῇ τήν σημασίαν τῆς ἀρχαίας παραδόσεως καὶ τήν δογματικήν αὐτῆς σπουδαιότητα. Πρέπει ἐξ ἄλλου νά σημειωθῇ, δτει κατά τήν νῦν ισχύουσαν πρᾶξιν τής Λατινικῆς Ἐκκλησίας, ἐάν τό βάπτισμα χορηγήθῃ εἰς πρόσωπα ἡλικίας μεγαλυτέρας τῶν ἔπτα ἔτῶν, ἀκολουθεῖ πάντοτε ἡ χορήγησις τοῦ χρίσματος καὶ ἡ συμμετοχή εἰς τήν θείαν Εύχαριστίαν.

(52) Συγχρόνως, ἀπασχολεῖ τάς δύο Ἐκκλησίας ἢ ἀνάγκη ἔξασφαλίσεως τῆς πνευματικῆς καταρτίσεως τοῦ νεοφύτου εἰς τήν πίστιν. Διά τοῦτο, θεωροῦν ἀναγκαῖον νά ύπογραμμίσουν, ἀφ' ἐνός δτι ύπλαρχει ἀναγκαῖος σύνδεσμος μεταξύ τῆς ύπερτάτης ἐνεργείας τοῦ Πνεύματος, τό όποιον διά τῶν τριῶν μυστηρίων πραγματοποιεῖ τήν πλήρη ἐνσωμάτωσιν τοῦ προσώπου εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ἀπαντήσεως του καὶ τῆς ἀλαντήσεως τῆς κοινότητος εἰς τήν όποιαν ἀνήκει, ἀφ' ἑτέρου δτει ὁ πλήρης φωτισμός τῆς πίστεως δέν εἶναι δυνατός εἰμή δταν διό τον διόφυτος, ἀνεξαρτήτως ἡλικίας, ἔχη λάβει τά μυστήρια τῆς χριστιανικῆς μυήσεως.

(53) Ἐπισημαίνεται τέλος δτει ἡ Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως, εἰς τήν όποιαν αἱ δύο Ἐκκλησίαι μετέσχον ἀπό κοινοῦ τό 879-880, καθώρισεν ὅπως καστος θρόνος διατηρήσῃ τά ἀρχαῖα ἔθη τῆς παραδόσεως του, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης διατηρούσης τά 7δια 7θη καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως τά ἔαυτῆς, καθώς ἐπίσης καὶ τήν θρόνων τῆς Ἀνατολῆς (cf Mansi XVII, 489 B).