

ιερούς κανόνες στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, χωρίς τίς συνηθισμένες και συνήθως ἐσφαλμένες ἔρμηνευτικές προσεγγίσεις ἀπεσπασμένων ἀπό τὴν ἐσωτερικὴν ἀλληλουχίαν ἡ καὶ συνοχὴ τῶν ὅμοιειδῶν γιά κάθε θέμα ιερῶν κανόνων. Η δυσχέρεια τοῦ ἔργου μπορεῖ νά ἐκτιμηθῇ πλήρως μόνο ἀπό ἑκείνους, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὑποχρεώμένοι νά ἀξιολογοῦν τὴ σκόπιμη ἡ καὶ ἐθισμό παραπότη τοῦ πνεύματος τῶν ιερῶν κανόνων γιά τὴ χρηστική θεμελίωση καὶ ἐπισήμων ἀκόμη συνοδικῶν ἀποφάσεων, εἴτε γιά τὴ θέματα ἡ πολὺ περισσότερο γιά πρόσωπα. Η προτεινόμενη "πιμφωνία" καὶ ἡ θεμελίωση τῆς "συμφωνίας" τῶν ιερῶν κανόνων μέ τίς σπουδαῖες "ὑποσημειώσεις", γιά κρίσιμα κυρίως θέματα, συνόδουν τὴν κανονική παράδοση μέ τὸ καθ' ὅλου περιεχόμενο τῆς πατερικῆς παραδόσεως καὶ διευρύνουν τὴ λειτουργία τῶν ιερῶν κανόνων στή ζωή καὶ τὴν πνευματικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Υπό τὴν ἔννοια αὐτή ἡ ἐκκλησιαστική συνέβοηση ἀναγνώρισε στὸ Πηδάλιο μία πανορθόδοξη αύθεντία καὶ τό ἀποδέχθηκε ὡς τὴ μόνη αύθεντική προσέγγιση πνεύματος καὶ γράμματος στὰ ἀσφῆ κυρίως κείμενα τῶν ιερῶν κανόνων.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΤΟΣ 24ο - ΑΡΙΘΜ. 496

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1993

ΠΕΡΙ ΕΚΟΜΕΝΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

- 'Επίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στίς 'Εκκλησίες Σερβίας καὶ Ρουμανίας 2
- 'Επίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στή Σουηδία 21
- Μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου γιά τὴν ἡμέρα προστασίας τοῦ φυσικοῦ Περιβάλλοντος 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

- 'Εκδηλώσεις γιά τὴν ἡμέρα προστασίας τοῦ φυσικοῦ Περιβάλλοντος στή 'Ελβετία 24

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ

- 'Η 7η 'Ολομέλεια τῆς Μικτῆς 'Επιτροπῆς Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ τῶν 'Εκκλησιῶν 'Ορθοδόξου καὶ Ρωμαιοκαθολικῆς (Balamand, Λίβανος, 17-24 Ιουνίου 1993). "Η Ούνια, μέθοδος 'Ένώσεως τοῦ παρελθόντος, καὶ ἡ σημερινὴ ἀναζήτηση τῆς πλήρους κοινωνίας". 26

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
TÉLEGR. ORTHODOXIA-GENÈVE * TÉL. (022) 758 16 29 * FAX (022) 758 10 28 * 37, CHEMIN DE CHAMBÉSY, 1292 CHAMBÉSY-GENÈVE, SUISSE

'Η "Ἐπίσκεψις" ἐπιδιώκει νὰ ἐνημερώῃ τοὺς περὶ τῆς ζωῆς τῶν Ἐκκλησιῶν. Δὲν φέρει εὐθύνην διὰ τὰς ἀπόφοις τὰς ἐκφραζομένας εἰς τὰς ὄμησιευμένας εἰδήσεις. 'Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευσις τοῦ περιεχομένου τοῦ Δελτίου μέ τὸ προελεύσεως.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ

- 'Η 7η 'Ολομέλεια της Μικτής 'Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ τῶν 'Εκκλησιῶν 'Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικῆς (Balamand, Λίβανος, 17-24 Ιουνίου 1993).

"Η Ούνια, μέθοδος 'Ενώσεως τοῦ παρελθόντος,
και ἡ σημερινή ἀναζήτηση τῆς πλήρους κοινωνίας"

Εἰσαγωγὴ

1. Κατόπιν ἀξιώσεως τῆς 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, ἡ ὁμαλή πρόοδος τοῦ θεολογικού Διαλόγου μὲ τὴν Ρωμαιοκαθολική 'Εκκλησία διεισδητή διά νά καταστῇ δυνατόν νά ἔξετασθῇ κατά προτεραιότητα τὸ καλούμενο πρόβλημα τῆς "Ούνιας".

2. 'Αναφορικῶς πρός τὴν μέθοδο πού ἀπεκλήθη "Ούνια" εἶχε δηλωθῆ στό Freising ('Ιουνίος 1990) ὅτι: "ἡν ἀποκλείομε ὡς μέθοδο ἀναζητήσεως τῆς 'Ενότητος, διότι δέν εἶναι σύμφωνη πρός τὴν κοινή παράδοση τῶν 'Εκκλησιῶν μας".

3. "Οσον ἀφορᾶ στίς Καθολικές 'Εκκλησίες 'Ανατολικοῦ ρυθμοῦ, εἶναι προφανές ὅτι, ὡς μέλη τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς (έκκλησιαστικῆς) Κοινωνίας, ἔχουν τὸ δικαίωμα νά ὑπάρχουν και νά δρούν μέ στόχῳ τὴν ίκανονοίση τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τῶν πιστῶν των.

4. Τό κείμενο πού συνετάχθη στήν Ariccia ὑπό τῆς Μικτῆς 'Επιτροπῆς ('Ιουνίος 1991) και ὡλοκληρώθη στό Balamand ('Ιουνίος 1993) διαγράφει τὴν μέθοδο που υἱοθετούμε στὰ πλαίσια τῆς σημερινῆς ἀναζητήσεως τῆς πλήρους κοινωνίας, δίδοντας ἔτοι τούς λόγους πού ἐπιβάλλουν τόν ἀποκλεισμό τῆς "Ούνιας" ὡς μεθόδου.

5. Τό παρόν κείμενο περιλαμβάνει δύο μέρη:

- α. 'Εκκλησιολογικές 'Αρχές
- β. Πρακτικοί Κανόνες

'Εκκλησιολογικές 'Αρχές

6. 'Ο χωρισμός τῶν 'Εκκλησιῶν τῆς 'Ανατολῆς και τῆς Δύσεως ὅχι μόνο οὐδέποτε κατέπινει τὴν ἐπιθυμία γιά 'Ενότητος πού θέλησε ὁ Χριστός, ἀλλά, ἀντιθέτως, συνχνά ἡ κατάσταση αὐτή, ἡ τόσο ἀντίθετη ἀπό τὴ φύση τῆς 'Εκκλησίας, κατέστη γιά πολλούς ἡ εύκαριτία νά λάβουν ζωηρότερη συνείδηση τῆς ἀνάγκης νά πραγματοποιήσουν αὐτή τὴν 'Ενότητα γιά νά εἶναι πιστοί στήν ἐντολή τοῦ Κυρίου.

7. Κατά τή διάρκεια τῶν αἰώνων κατεβλήθησαν πολλές προσπάθειες γιά τὴν ἀποκατάσταση τῆς 'Ενότητος. Οἱ προσπάθειες αὐτές ἐπεδίωξαν νά ἐπιτύχουν τόν σκοπό αὐτό διά ποικίλων μεθόδων, κάποτε συνοδικῶν, ἀναλόγως πρός τὴν πολιτική, ιστορική, θεολογική και πνευματική κατάσταση ἐκάστης ἐποχῆς. Δυστυχώς, καμμία ἀπό τίς προσπάθειες αὐτές δέν ἐπέτυχε νά ἀποκαταστήσῃ τὴν πλήρη κοινωνία μεταξύ τῶν 'Εκκλησιῶν τῆς 'Ανατολῆς

και τῆς Δύσεως.,, ἀντιθέτως μάλιστα κάποτε ὠδήγησαν σέ σκλήρυνση τῶν ἀντιθέσεων.

8. Κατά τή διάρκεια τῶν τεσσάρων πρώτων αἰώνων, σέ διάφορες περιοχές τῆς 'Ανατολῆς, ἀνελήφθησαν πρωτοβουλίες, προερχόμενες ἀπό τό ἐσωτερικό ὥρισμένων 'Εκκλησιῶν και ὑπό τήν ὥθηση ἐξωτερικῶν παραγόντων, γιά τὴν ἀποκατάσταση τῆς κοινωνίας μεταξύ τῶν 'Εκκλησιῶν τῆς 'Ανατολῆς και τῆς Δύσεως. Οἱ πρωτοβουλίες αὐτές ὠδήγησαν στήν ἔνωση ὥρισμένων κοινοτήτων μέ τὴν 'Εδρα τῆς Ρώμης και εἶχαν ὡς συνέπεια τή διακοπή τῆς κοινωνίας μέ τίς 'Εκκλησίες-μητέρες τῶν τῆς 'Ανατολῆς. "Ετσι ἐγεννήθησαν οἱ 'Ανατολικές Καθολικές 'Εκκλησίες και ἐδημιουργήθη μία κατάσταση πού κατέστη πηγή συγκρούσεως και θλίψεων πρώτων γιά τούς 'Ορθοδόξους ἀλλά και γιά τούς Καθολικούς.

9. "Οποια και ἄν ἦταν ἡ πρόθεση και ἡ γνησιότητα τῆς θελήσεως πού ἔξεφραζαν οἱ μερικές αὐτές ἐνώσεις μέ τὴν 'Εδρα τῆς Ρώμης νά εἶναι πιστές στήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ "Ὥνα πάντες ἔν ὕστιν", ὀφελούμε νά διατίσωμε διέ τή ἀποκατάσταση τῆς 'Ενότητος μεταξύ τῶν 'Εκκλησιῶν τῆς 'Ανατολῆς και τῆς Δύσεως δέν ἐπετεύχθη και διέ τή ὁ χωρισμός τῶν ἔξακολουθεῖ, δηλητηριαζόμενος περαιτέρω ἀπό τίς ἀπόπειρες αὐτές.

10. 'Η κατάσταση πού ἐδημιουργήθη κατ' αὐτό τόν τρόπο ἐγέννησε, πράγματι, ἐντάσεις και ἀντιθέσεις. Προσδευτικά, κατά τίς δεκαετίες πού ἀκολούθησαν αὐτές τίς ἐνώσεις, ἡ ἵεραποστολική δραστηριότητα εἶχε τήν τάση νά ἐγγράψῃ μεταξύ τῶν προτεραιοτήτων τῆς τήν προσπάθεια νά προσηλυτίσῃ τούς ἄλλους Χριστιανούς, ἀτομικά ἡ καθ' ὅμαδες, γιά νά τούς καμη νά "Ἐπιστρέψουν" στήν δική τῆς 'Εκκλησία. Γιά νά νομιμοποιήσῃ τήν τάση αὐτή, πηγή τοῦ προσηλυτισμού, ἡ Καθολική 'Εκκλησία ἀνέπτυξε μία θεολογική θεώρηση, σύμφωνα πρός τήν ὄποια παρουσιάζοταν ἡ ἔδια ὡς ἡ μοναδική διαφειρίστρια τῆς παρακαταθήκης τῆς σωτηρίας. 'Από ἀντίδραση, ἡ 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία, κατέληξε μέ τή σειρά τῆς στήν υἱοθέτηση τῆς ζύδιας θεωρήσεως τῶν πραγμάτων, σύμφωνα πρός τήν ὄποια ἡ σωτηρία εύρισκετο ἀποκλειστικά και μόνο στούς κόλπους τῆς. Γιά νά ἔξασφαλίσουν, μάλιστα, τήν σωτηρία τῶν "χωρισμένων ἀδελφῶν" ἐφθασαν μέχρι τοῦ σημείου νά ἀναβαπτίζουν τούς Χριστιανούς και νά λησμονούν τό δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας και τήν προσωπική θρησκευτική ἀπόφαση τῶν ἀνθρώπων μία προσποτική στήν ὄποια ἡ ἐποχή ἦταν πολύ λίγο εύαίσθητη.

11. 'Αφ' ἐτέρου, ώρισμένες πολιτικές ἀρχές ἔκαμαν ἀπόπειρες γιά τήν ἐπαναφορά τῶν ἀνατολικῶν Καθολικῶν στήν 'Εκκλησία τῶν πατέρων τῶν σκοπό αὐτό δέν ἐδίσταζαν, ὅταν παρουσιάζετο ἡ εύκαιρια, νά κρητικοποιούν ἀπαράδεκτα μέσα.

12. 'Εξ αἰτίας τοῦ τρόπου μέ τόν ὄποιο οἱ Καθολικοί ἡ οἱ 'Ορθόδοξοι θεωρούν και πάλι ὁ ἔνας τόν ἄλλο στά πλαίσια τῆς σχέσεως τῶν πρός τό μυστήριο τῆς 'Εκκλησίας και ἀνακαλύπτουν ὁ ἔνας τόν ἄλλο ὡς διάγνωστες σέ "Ἄδελφες 'Εκκλησίες", ἡ μορφή αὐτή "ἵεραποστολῆς" πού περιγράψαμε ἀνωτέρω και πού ὡνομάσθη "Ούνια" δέν δύναται πλέον νά γίνη ὀμοδεκτή οὕτε ὡς ἀκολουθητέα μέθοδος οὕτε ὡς ὑπόδειγμα τῆς 'Ενότητος πού ἀναζητοῦν οἱ 'Εκκλησίες μας.

13. Πράγματι, κυρίως ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῶν Πανορθοδόξων Διασκέψεων και τῆς Β' Συνόδου τοῦ Βατικανοῦ, ἡ ἐκ νέου ἀνακάλυψη και ἀξιοποίηση, τόσο ἀπό τούς 'Ορθοδόξους σσο και ἀπό τούς Καθολικούς, τῆς 'Εκκλησίας ὡς κοινωνίας, ἀλλαζαν ριζικώς οἱ προϋποθέσεις και, ἄρα, και οἱ θεμελιώδεις στάσεις. Καὶ ἀπό τίς δύο πλευρές ἀναγνωρίζεται ὅτι αὐτό πού ὁ Χριστός

ένεπιστεύθη στήν 'Εκκλησία Του -όμοιογία τής ἀποστολικής πίστεως, συμμετοχή στά ζέδια μυστήρια, πρό πάντων στήν μοναδική 'Ιερωσύνη πού τελεῖ τή μοναδική θυσία του Χριστού, ἀποστολική διαδοχή τῶν Ἐπισκόπων δέν δύναται νά θεωρήται ώς ή ἰδιοκτησία τῆς μιᾶς μόνον ἀπό τίς 'Εκκλησίες μας. Στά πλαίσια αυτά, εἶναι προφανές ὅτι κάθε εζόνος ἀναβαπτισμός ἀποκλείεται.

14. Αύτος εἶναι ὁ λόγος πού ή 'Ορθόδοξος καί ή Καθολική 'Εκκλησία ἀναγνωρίζονται ἀμοιβαίως ώς "ἀδελφές 'Εκκλησίες", ύπευθυνες ἀπό κοινοῦ γιά τή διατήρηση τῆς 'Εκκλησίας του θεοῦ στήν πιστότητα πρός τό θεῖο Σχέδιο, ὅλως δέ ἵδιαιτέρως σέ ὅ, τι ἀφορά στήν Ἐνότητα. Σύμφωνα πρός τούς λόγους του Πάπα 'Ιωάννου-Παύλου του Β', ή ὡς οἰκουμενική προσπάθεια τῶν ἀδελφῶν 'Εκκλησιῶν τῆς 'Ανατολῆς καί τῆς Δύσεως, θεμελιωμένη στό διάλογο καί τήν προσευχή, ἀναζητεῖ μία τελεία καί πλήρη κοινωνία πού νά μήν εἶναι οὕτε ἀπορρόφηση οὕτε συγχώνευση, ἀλλά συνάντηση ἐν τῇ ἀληθείᾳ καί τῇ ἀγάπῃ. (πρβλ. Slavorum Apostoli, ἀρ. 27).

15. 'Εφ'օσον μένομε σταθεροί στήν ἀπαραβίαστη ἔλευθερία τῶν προσώπων καί στήν παγκόσμια ύποχρέωση νά ἀκολουθοῦμε τίς ἐπιταγές τῆς συνειδήσεως στήν προσπάθεια ἀποκαταστάσεως τῆς 'Ἐνότητος, κατανοοῦμε ὅτι δέν πρέπει νά ἀναζητοῦμε τόν προστηλυτισμό τῶν προσώπων ἀπό τή μία 'Εκκλησία στήν ἄλλη γιά νά ἔξασφαλίσωμε τή σωτηρία των. Τό πρόβλημα πού τίθεται εἶναι πῶς θά πραγματοποιήσωμε ἀπό κοινοῦ αὐτό πού θέλει ὁ Χριστός γιά τού δικούς Του καί τό σχέδιο του θεού γιά τήν 'Εκκλησία Του' καί τούτο διά μιᾶς κοινῆς ἀναζητήσεως τῶν 'Εκκλησιῶν μεταξύ των καί σέ πλήρη συμφωνία γιά τό περιεχόμενο τῆς πίστεως καί τῶν συνεπειῶν τῆς. 'Η προσπάθεια αὐτή συνεχίζεται στά πλαίσια του διεξαγομένου σήμερα διαλόγου. Τό παρόν κείμενο ἀποτελεῖ ἀναγκαία βαθμίδα τού διαλόγου αὐτού.

16. Οι 'Ανατολικές Καθολικές 'Εκκλησίες, οι ὅποιες θέλησαν νά ὑποκαταστήσουν τήν πλήρη κοινωνία μέ τήν 'Εδρα τῆς Ρώμης καί νά μείνουν πιστές στήν 'Εκκλησία αὐτή, ἔχουν τά δικαιώματα καί τίς ύποχρεώσεις νά συνδέονται μέ τήν ἐκκλησιαστική αὐτή Κοινωνία τῆς ὥποιας εἶναι μέλη. 'Έχουν ώς ἀρχές πού δέπονται τή στάση τους ἔναντι τῶν 'Ορθοδόξων 'Εκκλησιῶν τίς ἀρχές πού διετυπώθησαν ἀπό τή Β' Σύνοδο του Βατικανού καί ἔφηρμόσθησαν ἀπό τούς Πάπες, πού διεσάφησαν τίς πρακτικές συνέπειες αὐτῶν σέ διάφορα ἔκτοτε δημοσιευμένα κείμενα. Θά πρέπει ἐπομένων οι 'Εκκλησίες αὐτές νά ἐνσωματωθοῦν, τόσο στό τοπικό ὅσο καί στό παγκόσμιο ἐπίπεδο, στό διάλογο τῆς ἀγάπης μέσα στά πλαίσια του ἀμοιβαίου σεβασμού καί τῆς ἀμοιβαίας ἐμπιστοσύνης πού ζαναβρέθηκε, καί νά λάβουν μέρος στό θεολογικό διάλογο μέ δλες τίς πρακτικές του συνέπειες.

17. Μέσα στήν ἀτμόσφαιρα αὐτή οι σκέψεις πού προηγήθησαν καί οι πρακτικοί κανόνες πού θά ἀκολουθήσουν εἶναι τέτοιας φύσεως -κατά τό μέτρο πού θά τύχουν τῆς πρακτικῆς ἀπόδοχης μας καί θά τηρηθοῦν πιστά-, ώστε νά δόηγήσουν σέ μια δίκαιη καί ὁριστική λύση τῶν δυσκολιῶν πού οι 'Ανατολικές αὐτές Καθολικές 'Εκκλησίες ἔθεαν στήν 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία.

18. Σχετικῶς, ὁ Πάπας Παῦλος ὁ Στ' εἶχε τονίσει στήν ὅμιλία του στό Φανάρι τόν 'Ιούλιο τού ἔτου 1967 ὅτι "Ἐπαφέται στούς ἀρχηγούς τῶν 'Εκκλησιῶν, -στήν 'Ιεραρχία τους- νά δόηγήσουν τίς 'Εκκλησίες στήν ὄδο τῆς πλήρους ἀποκατασταθείσης κοινωνίας. 'Οφείλουν νά τό πράξουν ἄλληλοναγνωρίζομενοι καί ἀλληλοσεβόμενοι ώς Ποιμένες τού τμῆματος ἔκείνου τού ποιμένου του Χριστού πού Αύτός τούς ἐνεπιστεύθη, λαμβάνοντας πρόνοια περί τῆς συνοχῆς καί τῆς αὐλήσεως τού λαοῦ τού θεοῦ καί ἀποφεύγοντας δι, τιδήποτε θά ηταν δυνατόν νά τόν διασκορπίσῃ ή νά τού

προκαλέση σύγχυση (Πόμος 'Ἀγάπης, ἀρ. 172). 'Υπό τό πνεῦμα αὐτό, ὁ Πάπας 'Ιωάννης-Παῦλος ὁ Β' καί ὁ Πατριάρχης Δημήτριος διευκρίνησαν ἀπό κοινοῦ: "Ἀποκρούόμεν κάθε μορφή προστηλυτισμοῦ, κάθε στάση πού θά ηταν ή πού θά μπορούσε νά θεωρηθῇ ώς ἔλλειψη σεβασμοῦ τού ἄλλου" (7 Δεκεμβρίου 1987).

Πρακτικοί Κανόνες

19. Οι ἀμοιβαίοι σεβασμόις μεταξύ τῶν 'Εκκλησιῶν πού εύρισκονται σέ δύσκολες καταστάσεις θά αὐξηθῇ αἰσθητά στό μέτρο πού αὐτές θά ἀκολουθήσουν τούς εἰδούς προμένους πρακτικούς κανόνες:

20. Οι κανόνες αὐτοί δέν θά λύσουν τά προβλήματα πού μᾶς ἀπασχολοῦν ἐφ' ὅσον δέν υπάρχῃ προηγουμένως ἀπό τής πλευρᾶς καί τῶν δύο κερῶν μία βούληση γιά συγγνώμη, θεμελιωμένη ἐπί τού Βύαγελίου καί -στά πλαίσια μιᾶς σταθερῆς προσπάθειας ἀνανεώσεως- ή συνεχῶς ὀναζωγονούμενη ἐπιθυμία νά βρούν τήν πλήρη κοινωνία πού είναι υπάρξει μεταξύ τῶν 'Εκκλησιῶν μας κατά τή διάρκεια μιᾶς καί πλέον χιλιετίας. 'Εδω ἀκριβῶς θά πρέπει νά μεσολαβήσῃ μέ συνεχῶς ἀνανεώμενη ἔνταση ὁ διάλογος τῆς ἀγάπης, ο μόνος πού μπορεῖ νά υπερνικήσῃ τήν ἀμοιβαία ἀκατανοησία καί πού εἶναι τό ἀναγκαῖο γιά τήν ἐμβάθυνση τού θεολογικού διαλόγου κλῆμα γιά τήν, μέσῳ αὐτῶν, ἐπίτευξη τής πλήρους κοινωνίας.

21. 'Η πρώτη ἐνέργεια πού θά πρέπει νά γίνη εἶναι νά θέσωμε τέρμα σέ δι, τιδήποτε δύναται νά διατηρήσῃ ζωντανή τή διχόνοια, τήν περιφρόνηση καί τό μέσος μεταξύ τῶν 'Εκκλησιῶν. Οι υπεύθυνες ἀρχές τῆς Καθολικῆς 'Εκκλησίας θά βοηθήσουν πρός τό σκοπό αὐτό τίς 'Ανατολικές Καθολικές 'Εκκλησίες καί τίς κοινωνητές των, ώστε νά πρετοιμάσουν καί αὐτές τήν πλήρη κοινωνία μεταξύ τῶν 'Εκκλησιῶν 'Ορθοδόξου καί Καθολικῆς. Οι υπεύθυνες ἀρχές τῆς 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας θά πρέπει νά ἐνεργήσουν μέ ἀνάλογο τρόπο ἔναντι τῶν πιστῶν των. Μόνον ἔτσι κά καταστή δυνατόν νά ἀντικεποτελθῇ, μέ ἀγάπη καί δικαιοιούντη συγχρόνως, ή ἔξαιρετικά πολύπλοκη κατάσταση πού ἔχει δημιουργηθῇ στήν Κεντρική καί 'Ανατολική Εύρωπη, τόσο γιά τούς Καθολικούς δόσο καί γιά τούς 'Ορθοδόξους.

22. 'Η ποιμαντική δραστηριότητα τῆς Καθολικῆς 'Εκκλησίας -τόσο τῆς λατινικῆς δόσο καί τής ἀνατολικῆς- δέν ἀποσκοπεῖ πιά στό νά καμῇ νά "περάσουν" στήν μία 'Εκκλησία οι πιστοί τῆς ἄλλης δηλαδή, δέν ἀποβλέπει πιά στόν προσπλυτισμό, ἐνεργούμενο στούς κόλπους τῶν 'Ορθοδόξων. 'Αποσκοπεῖ στό νά ἀπαντήσῃ στίς πνευματικές ἀνάγκες τῶν δικῶν της πιστῶν καί δέν ἔχει καμμία ἐπιθυμία ἐπεκτάσεως εἰς βάρος τῆς 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας. Μέσα σέ αὐτή τήν προοπτική, γιά νά μήν υπάρχῃ πιά καμμία θέση γιά τή δυσπιστία καί τήν ύποψία, εἶναι ἀνάγκη νά υπάρχῃ μία ἀμοιβαία πληροφόρηση ἐπί τῶν διαφόρων ποιμαντικών προγραμμάτων καί κατ' αὐτόν τόν τρόπο νά μπορέσῃ νά ἀρχίσῃ καί νά ἀναπτυχθῇ μία συνεργασία μεταξύ τῶν 'Επισκόπων καί ὅλων τῶν υπεύθυνων τῆς 'Εκκλησίας μας.

23. 'Η ιστορία τῶν σχέσεων μεταξύ τῆς 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας καί τῶν 'Ανατολικῶν Καθολικῶν 'Εκκλησιῶν φέρει τά ζένη διωγμῶν καί θλίψεων. 'Οποιες καί ἄν ησαν οι θλίψεις αὐτές καί τά αἴτιά των, δέν δικαιολογοῦν κανενός εἴδους θριαμβολγίες· κανείς δέν δύναται νά ἀντλῇ δόξα ἀπό αὐτές η κατηχητική δραστηριότητα τῆς Εκκλησίας. 'Ο θεός μόνο γνωρίζει τούς αύθεντικούς Του μάρτυρες. 'Οποιοι καί ἄν ηταν τό παρελθόν, θά πρέπει νά ἀφεθῇ στήν εύπλαγχη του θεοῦ, καί ὅλες οι 'Εκκλησίες θά πρέπει νά προσπαθήσουν, ώστε τό παρόν καί τό μέλλον νά

εἶναι περισσότερο σύμφωνα πρός τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ γιά τούς ἀνήκοντες σέ αὐτόν.

24. Θά πρέπει ἐπίσης -τοῦτο δέ καὶ ὡπό τίς δύο πλευρές οἱ Ἐπίσκοποι καὶ ὄλοι οἱ ύπευθυνοι νά σέβωνται μέ σχολαστικότητα τή θρησκευτική ἐλευθερία τῶν πιστῶν. Οἱ τελευταῖοι αὐτοὶ θά πρέπει νά μποροῦν νά ἐκφράζουν ἐλεύθερα τή γνώμη τους ὅταν τούς ζητεῖται καὶ νά ὁργανώνωνται πρός τὸν σκοπό αὐτό. Η θρησκευτική ἐλευθερία, πράγματι, μπαίτε ὥπως, ἴδιαίτερα σέ περιπτώσεις συγκρούσεως, οἱ πιστοί νά εἶναι σέ θέση νά διατυπώνουν τήν ἐπιλογή των καὶ νά ἀποφασίζουν χωρίς ἔξωτερικές πιέσεις, ἄν ἐπιθυμοῦν νά τελοῦν ἐν κοινωνίᾳ εἴτε μέ τήν Ορθόδοξο εἴτε μέ τήν Καθολική 'Εκκλησία. Η θρησκευτική ἐλευθερία θά ἔβιάζετο ἐφ' ὅσον, ὡπό τό πρόσχημα τής οἰκονομικῆς βοηθείας, θά ἐπειδικέτε ή προσέλκυση τῶν πιστῶν τῆς ἄλλης 'Εκκλησίας, π.χ. μέ τήν ύπόσχεση παροχῆς παιδείας ή υλικῶν ὀφελημάτων, τῶν ὁποίων στερούνται στά πλαίσια τῆς δικῆς των 'Εκκλησίας. Σέ παρόμοιες περιπτώσεις, θά πρέπει ή κοινωνική βοήθεια νά ὁργανώνεται διά κοινῆς συμφωνίας, ὥπως καὶ γιά κάθε εἴδους φιλανθρωπική δραστηριότητα οὕτως, ὥστε νά ἀποφευχθῇ ή γέννηση νέων ύποψιών.

25. 'Αφ' ἔτέρου, οἱ ἀναγκαῖοι σεβασμός τῆς χριστιανικής ἐλευθερίας -μία ἀπό τίς πολυτιμότερες δωρεές πού λάβαμε ἀπό τόν Χριστό- δέν θά ἐπρεπε νά γίνῃ ἀφορμή, ὥστε νά τεθῇ σέ ἐφαρμογή χωρίς προτυπωμένη συνεννόηση μέ τούς διευθύνοντας τίς 'Εκκλησίας αὐτές, ἔνα ποιμαντικό πρόγραμμα πού νά ἀφορά καὶ στούς πιστούς τῶν 'Εκκλησίων αὐτῶν. 'Οχι μόνο κάθε εἴδους πίεση, ὥποια καὶ ἄν εἶναι, θά πρέπει νά ἀποκλεισθῇ, ἄλλα καὶ, γενικῶς, οἱ σεβασμός τῶν συνειδήσεων πού κινοῦνται ἀπό ἔνα γνήσιο κίνητρο πίστεως, ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς ἀρχές πού θά πρέπει νά κατευθύνη τήν ποιμαντική φροντίδα τῶν ύπευθυνών τῶν δύο 'Εκκλησίων καὶ νά ἀποτελῇ ἀντικείμενο τῶν συνεννοήσεώς των (πρβλ. Γαλ. 5,13).

26. Γι' αὐτό τόν λόγο, θά πρέπει νά ἀναζητήσωμε καὶ νά ἀρχίσωμε. ἔνα διάλογο ἀνοικτό, έν πρώτοις, μεταξύ ὅλων ἑκείνων πού, στήν "γραμμή τοῦ πυρός", ἔχουν τήν εύθυνή τῶν 'Εκκλησίων. Οἱ διευθύνοντες, ἐπίσης, τῶν ἀμέσως ἐνδιαφερομένων κοινοτήτων θά πρέπει νά ἰδρύουν τοπικές ἴσομερεις ἐπιτροπές ή νά καθιστοῦν ἀποτελεσματιές τίς ήδη ψιφιστάμενες, πρός τόν σκοπό τῆς ἐξευρέσεως λύσεως τῶν συγκεκριμένων προβλημάτων, καθὼς καὶ νά ἐφαρμόσουν τίς λύσεις αὐτές ἐν ἀλήθειᾳ καὶ ἀγάπῃ, ἐν δικαιοσύνῃ καὶ εἰρήνῃ. Σέ περίπτωση πού δέν καταστή δύνατόν νά ἐπιτευχθῇ συμφωνία ἐπί τοπικοῦ ἐπιπέδου, θά πρέπει τό γεννητόν ζήτημα νά ύποβληθῇ στίς ἀνάτερες ἀρχές, συγκροτημένες υπό μορφή μικτῶν ἐπιτροπῶν.

27. Η καχυπονία θά ἔξηφανίζετο εύκολωτερα ἄν τά δύο μέρη κατεδίκαζαν τή βία ἑκεῖ, ὥπου οἱ κοινότητες τήν ἀσκοῦν ἐναντίον τῶν κοινοτήτων μιᾶς ἀδελφῆς 'Εκκλησίας. 'Οπως τό ζητεῖ ή Α. 'Ἄγιότης, οἱ Πάπας 'Ιωάννης-Παύλος ή Β' στήν ἐποστολή του τῆς 31ης Μαΐου 1991, θά πρέπει ἀπαραιτήτως νά ἀποφεύγεται κάθε εἴδους βία καὶ πίεση οὕτως, ὥστε νά καθίσταται σεβαστή ή ἐλευθερία τῆς συνειδήσεως. 'Ανήκει στούς διευθύνοντες τῶν κοινοτήτων νά βοηθοῦν τούς πιστούς των νά ἐμβαθύνουν τήν πιστότητά των ἐναντι τῶν 'Εκκλησίων τους καὶ ἐναντι τῆς παραδόσεως του καὶ νά τούς διδάσκουν νά ἀποφεύγουν ὅχι μόνο τή βία -φυσική ή ήθική-, ἀλλά καὶ δι, τιθήποτε θά μποροῦσε να δόληγήσῃ στήν περιφρόνητη τῶν ὅλων Χριστιανῶν καὶ σέ μια ἀρνητική μαρτυρία πού νά χλευάζῃ τό ἔργο τῆς σωτηρίας, δηλαδή τῆς καταλαγῆς ἐν Χριστῷ.

28. Η πίστη στή μυστηριακή πραγματικότητα συνεπάγεται ὅτι σέβεται κανείς ὅλες τίς λειτουργικές τελετές τῶν ὅλων 'Εκκλησιῶν. Η χρήση τῆς βίας γιά τήν κατάληψη ἐνός τόπου λατρείας ἀντιβαίνει σέ αὐτή τήν πεποίθηση. Η τελευταία αὐτή, ἀντιθέτως, ἀπαιτεῖ ὥπως, σέ ώρισμένες περιστάσεις, διευκολύνεται ή λατρεία τῶν ὅλων 'Εκκλησιῶν, βάσει μιᾶς συμφωνίας πού νά ἐπιτρέπῃ τήν ἐναλλάξ τέλεση λειτουργίας σέ διαφορετικούς χρόνους μέσα στό ὄδιο κτέριο. Καὶ πέραν τούτου: η ειναγγελική ἀπαιτεῖ νά ἀποφεύγῃ κανείς δηλώσεις ή ἐκδηλώσεις δυνάμενες νά διατανίζουν μία κατάσταση συγκρούσεως ή νά βλάπτουν τόν διάλογο. 'Ο Απόστολος Παύλος δέν μᾶς προτρέπει νά εὔμεθα φιλόξενοι οἱ μέν πρός τούς δέ, ὥπως ὁ Χριστός ηταν πρός δέν μᾶς πρός δόξαν θεοῦ; (πρβλ. Ρωμ. 15,7)

29. Οἱ Ἐπίσκοποι καὶ οἱ Ιερεῖς ἔχουν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ τό καθῆκον νά σέβωνται τήν ἑζουσία πού τό 'Αγιο Πνεύμα ἔδωσε στούς 'Επισκόπους καὶ τούς Ιερεῖς τῆς ὅλης 'Εκκλησίας καὶ, πρός τόν σκοπό αὐτό, νά ἀποφεύγουν νά ἀναμυνθῶνται στήν πνευματική ζωή τῶν πιστῶν τῆς 'Εκκλησίας αὐτῆς. 'Οταν μία συνεργασία καθίσταται ἀναγκαία γιά τό καλό τους, ἀπαιτεῖται ὥπως οἱ ύπευθυνοι συντονίζωνται, θέτοντας γιά τήν μπορείται αὐτή βοήθεια ἀναμφισβήτητη θεμέλια, γνωστά σέ δλοντας, καὶ ὥπως ἐνεργοῦν ἐν συνεχείᾳ μέ εἰλικρίνεια καὶ διαφάνεια, σεβόμενοι τή μυστηριακή τάξη τῆς 'Εκκλησίας.

Στό ὄδιο αὐτό πλαίσιο, γιά νά ἀποφευχθῇ κάθε παραξήγηση καὶ γιά νά ἀναπτυχθῇ ή ἐμπιστοσύνη μεταξύ τῶν 'Εκκλησιῶν, εἶναι ἀναγκαῖο ὥπως οἱ Καθολικοί καὶ οἱ Ορθόδοξοι Ἐπίσκοποι τῆς αὐτῆς περιοχῆς συνεννούνται πρό τῆς ἐφαρμογῆς καθολικῶν ποιμαντικῶν προγραμμάτων, συνεπαγόμενων τή δημιουργία νέων διοικών σε περιοχές πού ἀνήκουν ἐκ παραδόσεως στήν δικαιοδόσια τῆς Ορθόδοξου 'Εκκλησίας, καὶ τούτο πρός τόν σκοπό ἀποφυγῆς παραλλήλων ποιμαντικῶν δραστηριοτήτων πού θά κινδύνευαν νά γίνουν ταχύτατα ἀνταγωνιστικές ή καὶ ἔχθρικές.

30. Γιά νά προετοιμασθῇ τό μέλλον τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν δύο 'Εκκλησιῶν καὶ νά ξεπερασθῇ πιά ή πεπαλαιωμένη 'Εκκλησιολογία τῆς έπιστροφῆς στήν Καθολική 'Εκκλησία πού συνεδέθη μέ τό πρόβλημα, τό ἀντιμετωπίδόμενο στό παρόν κείμενο, θά πρέπει νά δοθῇ εἰδική προσοχή στήν προετοιμασία τῶν Ιερέων τῆς αὔριον καὶ ὥλων ἐκείνων πού καθ' οινόδηποτε τρόπο λαμβάνουν μέρος σέ μία ἀποστολική δραστηριότητα, διακουμένη ἑκεῖ ὥπου η ἄλλη 'Εκκλησία ἔχει ἐν παραδόσεως τίς ρίζες της. 'Η έκπαιδευση των θά πρέπει νά εἶναι ἀντικειμενικά θετική ἔναντι τῆς ὅλης 'Εκκλησίας. 'Ολοι ὄφελόνων πρώτον νά εἶναι πληροφορημένοι περί τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς τῆς ὅλης 'Εκκλησίας καὶ περί τῆς αὐθεντικότητος τῆς μυστηριακῆς τῆς ζωῆς. 'Ομοίως θά πρέπει νά προσφέρεται σέ δλοντας μία τίμια καὶ σφαιρική παρουσίαση τῆς ιστορίας, τείνουσα πρός μία ιστοριογραφία συγκλινουσα ή καὶ κοινή τῶν δύο 'Εκκλησιῶν. 'Ετοι θά βοηθεῖται ή διάλυση τῶν προκαταλήψεων καὶ θά ἀποφεύγεται τό γεγονός, νά χρησιμοποιεῖται ή ιστορία κατά πολεμικό τρόπο. 'Η παρουσίαση αὐτή θά συντελέσῃ στή λήψη συνειδήσεως δτι οἱ εύθυνες γιά τόν χωρισμό εἶναι μοιρασμένες καὶ δτι οἱ ἀφησαν ἐκατέρωθεν βαθειές πληγές.

31. Θά πρέπει νά θυμηθοῦμε τήν προτροπή τοῦ 'Αποστόλου Παύλου πρός τούς Κορινθίους (Α' Κορ. 6,1-7), ή δόποια συνιστᾶ σέ αὐτούς νά λύσουν μεταξύ τῶν τίς διαφορές των διά μέσου ἐνός ἀδελφικού διαλόγου, ἀποφεύγοντας ἔτσι νά ἐμπιστευθοῦν στήν παρέμβαση τῶν πολιτικῶν ἀρχῶν τήν πρακτική λύση τῶν προβλημάτων πού ἀνακύπτουν μεταξύ 'Εκκλησιῶν ή τοπικῶν Κοινοτήτων. Τούτο ισχύει ίδιαίτερως γιά τήν κατοχή ή ἐπιστροφή τῆς

731.98

έκκλησιαστικής περιουσίας. Τόσο ή μία δσο καιί ή άλλη, δέν θά πρέπει νά θεμελιώνωνται μόνο σέ περασμένες καταστάσεις ή νά στηρίζωνται όποκλειστικά σέ γενικές νομικές άρχες, άλλα όφείλουν νά λαμβάνουν ύπ' οψιν έπισης, καιί τό πολύπλοκο τών ποιμαντικών πραγματικοτήτων τού παρόντος ώς καιί τίς τοπικές συνθήκες.

32. Μόνο μέ αύτό τό πνεύμα θά καταστή δυνατόν νά άντιμετωπισθή όπό κοινού ό έπανευαγγελισμός τού έκκοσμικευμένου κόσμου μας. Θά πρέπει νά προσπαθήσωμε νά δώσωμε στά μέσα μαζικής ένημερώσεως νέους στόχους, ίδιαίτερα δέ στόν θρησκευτικό τύπο ούτως, ώστε νά άποφεύγωνται άνακριβεῖς ή προκατειλημένες πληροφορίες.

33. Είναι άναγκαιο όπως οί 'Έκκλησίες ένώνωνται γιά νά έκφρασουν τήν άναγνώριση καιί τόν σεβασμό πρός άλους έκείνους -γνωστούς καιί άγνωστούς, 'Επισκόπους, 'Ιερεῖς ή πιστούς, 'Ορθοδόξους, 'Ανατολικούς Καθολικούς ή Λατίνους-, οι όποιοι υπέφεραν, ώμολόγησαν τήν πίστη των, όμεδειξαν τήν άφοισισή των στήν 'Έκκλησία ή, γενικώς, σέ άλους τούς Χριστιανούς χωρίς διάκριση, πού υπέστησαν διώξεις. Τά δσα υπέφεραν μᾶς καλούν νά ένωθούμε καιί νά δώσωμε, μέ τή σειρά μας, μία κοινή μαρτυρία γιά νά άνταποκριθούμε στήν προσευχή τού Χριστού "ΐνα πάντες ἐν ὥστιν" (Ιωάν. 17,21).

34. Η Μικτή Διεθνής 'Επιτροπή γιά τό θεολογικό Διάλογο μεταξύ τών 'Έκκλησιών Καθολικής καιί 'Ορθοδόξου, συνελθούσα ένν 'Ολμελεία στό Balamand συνιστά μέ έμφαση όπως οί πρακτικοί κανόνες έφαρμοσθούν όπό τίς 'Έκκλησίες μας, συμπεριλαμβανομένων καιί τών 'Ανατολικών Καθολικών 'Έκκλησιών, καλουμένων νά λάβουν μέρος στό διάλογο αύτό πού θά πρέπει νά συνεχισθή έντός τής νηφάλιας έκείνης άτμουσφαίριας πού είναι άναγκαιά γιά τήν πρόσοδό του, καθ' άδόν πρός τήν άποκατάσταση τής πλήρους κοινωνίας.

35. 'Αποκλείοντας στό μέλλον κάθε προσηλυτισμό ή κάθε είδους θέληση γιά έπέκταση τών Καθολικών σίς βάρος τής 'Ορθοδόξου 'Έκκλησίας, ή 'Επιτροπή έλπιζει στις κατήγορες τό έμποδιο πού ώθησε ώριμενες Αύτοκέφαλες 'Έκκλησίες νά άναστείλουν τή συμμετοχή των στόν θεολογικό Διάλογο καιί στις ή 'Ορθόδοξος 'Έκκλησία θά μπορέσῃ νά εύρη έκ νέου τήν πλήρη σύνθεσή της, ώστε νά συνεχίση τή θεολογική έργασία πού έχει άρχισει υπό τόσους αίσιους οίωνούς.

Balamand, (Λίβανος), 23 Ιουνίου 1993

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΤΟΣ 24ο - ΑΡΙΘΜ. 497

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1993

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

- 'Επίσημη έπισκεψη τού Οίκουμενικού Πατριάρχου στήν 'Έκκλησία τής Βουλγαρίας 2

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

- Τό XIV Διεθνές Μεταπτυχιακό Θεολογικό Σεμινάριο τού Σαμπεζύ (25 Σεπτεμβρίου-10 Οκτωβρίου 1993).... 12

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ

- "Σταυροληγιακό δίκαιο καιί έκκλητον τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου": ύπό Καθηγητού κ. Βλασίου 'Ιω. Φειδᾶ. 27

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
TÉLÉGR. ORTHODOXIA-GENÈVE * TÉL. (022) 7581629 * FAX (022) 7581028 * 37, CHEMIN DE CHAMBEZY, 1292 CHAMBEZY-GENEVE, SUISSE

'Η "Επίσκεψις" έπιδιώκει νά ένημερώνη τούς άναγνύστας της περί τής ζωής τών 'Έκκλησιών. Δέν φέρει εύθυνη διά τάς άποψεις τάς έκφρασμάνες εις τάς δημοσιευμένας ειδήσεις. Επιτρέπεται ή άναθημούσιευσι τού περιεχμένου τού Δελτίου μέ άπλην ένδειξην τής προελύσεως.